

ĐỀ 2

**PHẦN I (6.5 điểm):**

Là cuốn tiểu thuyết lịch sử đặc sắc bậc nhất của văn học trung đại Việt Nam, *Hoàng Lê nhất thống chí* đã tái hiện chân thực hình ảnh người anh hùng áo vải Quang Trung. Trong tác phẩm có đoạn:

“Khi quân ra đến sông Gián, nghĩa binh trấn thủ ở đó tan vỡ chạy trước. Lúc đến sông Thanh Quyết, toàn quân Thanh đi do thám từ đằng xa trông thấy bóng người cũng chạy nốt. Vua Quang Trung liền thúc quân đuổi theo, tới huyện Phú Xuyên thì bắt sống được hết, không để tên nào trốn thoát. Bởi vậy không hề có ai về báo tin nên những đạo quân Thanh đóng ở Hà Hồi và Ngọc Hồi đều không biết gì cả.

Nửa đêm ngày mùng 3 tháng giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tới làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặn lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người. Trong đồn lúc ấy mới biết, ai nấy rụng rời sợ hãi, liền xin ra hàng, lương thực, khí giới đều bị quân Nam lấy hết”.

(Ngữ Văn 9 tập 1, trang 56, NXB Giáo dục 2009)

**Câu 1.** *Hoàng Lê nhất thống chí* ra đời trong hoàn cảnh nào? Giải thích ý nghĩa nhan đề của tác phẩm. (1 điểm)

**Câu 2.** Em còn biết văn bản trung đại nào khác trong chương trình Ngữ Văn THCS mà nhan đề cũng nêu rõ thể loại của tác phẩm như *Hoàng Lê nhất thống chí*? Tác giả của văn bản đó là ai? (1 điểm)

**Câu 3.** Chỉ ra hành động nói được thực hiện trong câu văn: “Nửa đêm ngày mùng 3 tháng giêng năm Kỉ Dậu (1789), vua Quang Trung tới làng Hà Hồi, huyện Thượng Phúc, lặn lẽ vây kín làng ấy, rồi bắc loa truyền gọi, tiếng quân lính luân phiên nhau dạ ran để hưởng ứng, nghe như có hơn vài vạn người”. Hành động nói đó được thực hiện theo cách nào? (1 điểm)

**Câu 4.** Từ ngữ cảnh trên, hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp để làm rõ tài dụng binh như thần của vua Quang Trung. Trong đoạn có dùng lời dẫn trực tiếp (gạch dưới và chú thích rõ). (3.5 điểm)

**PHẦN II (3.5 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu**

**Câu chuyện của người nông dân trồng ngô**

Tại một trang trại xa xôi, có một người nông dân năm nào cũng trồng được những cây ngô rất tốt. Năm nào, ông cũng mang ngô tới hội chợ Liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất. Ai cũng cho rằng ông có những bí quyết riêng độc đáo. Có một lần, một phóng viên phỏng vấn ông và phát hiện ra rằng người nông dân luôn chia sẻ những hạt giống ngô tốt nhất của mình với những người hàng xóm ở các trang trại xung quanh.

- Tại sao bác lại chia những hạt giống tốt nhất đi, trong khi năm nào họ cũng đem sản phẩm đến cùng hội chợ Liên bang để cạnh tranh với sản phẩm của bác? - Phóng viên hỏi.

- Anh không biết ư? - Người nông dân thật thà đáp. - Gió luôn thổi phấn hoa và cuốn chúng từ trang trại này sang trang trại khác, từ cánh đồng này sang cánh đồng khác. Nếu những người hàng xóm quanh tôi chỉ trồng được những cây ngô xấu thì việc thụ phấn do gió rõ ràng sẽ làm giảm chất lượng ngô của chính trang trại của tôi. Tức là, nếu tôi muốn trồng được ngô tốt, tôi cũng phải giúp những người xung quanh trồng được ngô tốt đã!

(Sưu tầm từ Internet)

**Câu 1.** Văn bản trên sử dụng phương thức biểu đạt nào là chính? (0.5 điểm)

**Câu 2.** Xét về cấu tạo, câu văn "Năm nào, ông cũng mang ngô tới hội chợ Liên bang và năm nào ngô của ông cũng đạt giải nhất" thuộc kiểu câu nào? Hãy phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu. (1 điểm)

**Câu 3.** Từ câu chuyện trên kết hợp với hiểu biết của bản thân, bằng đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy, hãy nêu suy nghĩ của em về giá trị của sự sẻ chia. (2 điểm)

----- Hết -----