

I/ Đọc hiểu (3 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!

Có một người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm một ngôi làng nghèo, để cho con trai của mình thấy hoàn cảnh của người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai:

– Con thấy chuyển đi thế nào?

– Rất tuyệt bố ạ!

– Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này?

Cậu bé trả lời: “Chúng ta có 1 con chó, họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng.”

Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm: “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”

(Trích “**Câu chuyện nhỏ** bài học lớn” – NXB Văn học, 1998)

Câu 1. (0,75 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản trên.

Câu 2. (0,75 điểm) Trong văn bản, cậu bé thấy cuộc sống của người nghèo “rất tuyệt” như thế nào?

Câu 3. (1 điểm) Anh (chị) hiểu như thế nào về câu nói “Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè”?

Câu 4. (0,5 điểm) Trong câu nói của cậu bé “Cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào!”, từ “nghèo” được hiểu theo nghĩa nào? Hãy nêu lên suy nghĩ của bản thân về ý nghĩa của “giàu” và “nghèo” qua câu chuyện trên.

II/ Làm văn (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Viết một đoạn văn (khoảng 15 dòng) về một bài học cuộc sống có ý nghĩa từ câu chuyện trên.

Câu 2. (5 điểm) Phân tích vẻ đẹp của bài thơ “**Thương vợ**” (Trần Tế Xương)

Quanh năm buôn bán ở mom sông,

Nuôi đủ năm con với một chồng.

Lặn lội thân cò khi quãng vắng,

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.

Một duyên hai nợ âu đành phận,

Năm nắng mười mưa dám quản công.

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc,

Có chồng hờ hững cũng như không.

-----Hết-----