

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 90 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Đề này có 01 trang

Họ, tên, chữ kí của giáo viên
coi kiểm tra

PHẦN I: ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)

Người ăn xin

Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa xin tôi.

Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có lấy một xu, không có cả một chiếc khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm cách nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông:

- Xin ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

Ông nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười:

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.

Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão.

(Theo Tuốc-ghe-nhép, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2 (1,0 điểm). Chỉ ra lời dẫn trực tiếp có trong văn bản. Dựa vào dấu hiệu nào để em xác định đó là lời dẫn trực tiếp?

Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ trong câu văn sau: "Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi".

Câu 4 (0,5 điểm). Nêu một bài học em nhận được từ câu chuyện trên.

PHẦN II: LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 -12 câu) nêu suy nghĩ về tình yêu thương trong cuộc sống.

Câu 2 (5,0 điểm).

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Quê hương anh nước mặn, đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,

Súng bên súng, đầu sát bên đầu,

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

Đồng chí!

(Trích *Đồng chí*, Chính Hữu, Ngữ văn 9 tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam 2017)

Họ và tên học sinh:.....Lớp 9.....