



Môn: Ngữ văn- Lớp 9

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề có 01 trang)

Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra.

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (2,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

CÂU CHUYỆN VỀ BỐN NGỌN NẾN

Trong phòng tối, có bốn ngọn nến đang cháy. Xung quanh thật yên tĩnh, đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng thì thầm của chúng.

Ngọn nến thứ nhất nói: Tôi là hiện thân của hòa bình. Cuộc đời sẽ như thế nào nếu không có tôi? Tôi thực sự quan trọng cho mọi người.

Ngọn nến thứ hai lên tiếng: Còn tôi là hiện thân của lòng trung thành. Hơn tất cả, mọi người đều phải cần đến tôi.

Đến lượt mình, ngọn nến thứ ba nói: Tôi là hiện thân của tình yêu. Tôi mới thực sự quan trọng. Hãy thử xem cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi tình yêu?

Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến. "Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt?" - cậu bé sững sốt nói. Rồi cậu bé òa lên khóc.

Lúc này, ngọn nến thứ tư mới lên tiếng: Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì, tôi chính là niềm hy vọng.

Lau những giọt nước mắt còn đọng lại, cậu bé lần lượt thắp sáng lại những ngọn nến vừa tắt bằng ngọn lửa của niềm hy vọng.

(Trích Những bài học về cuộc sống, NXB Thanh Niên, 2005)

a. Chỉ ra lời dẫn trực tiếp trong đoạn văn sau và cho biết đó là lời nói hay ý nghĩ được dẫn? (1,0 điểm)

Đột nhiên, cánh cửa chợt mở tung, một cậu bé chạy vào phòng. Một cơn gió ùa theo làm tắt cả ba ngọn nến. "Tại sao cả ba ngọn nến lại tắt?" - cậu bé sững sốt nói. Rồi cậu bé òa lên khóc.

b. Em hiểu thế nào về lời của ngọn nến thứ tư: Đừng lo lắng, cậu bé. Khi tôi vẫn còn cháy thì vẫn có thể thắp sáng lại cả ba ngọn nến kia. Bởi vì, tôi chính là niềm hy vọng. (0,5 điểm)

c. Nếu được lựa chọn, em sẽ hoá thân làm ngọn nến nào? Vì sao? (0,5 điểm)

Câu 2. (3,0 điểm)

Viết một đoạn văn (khoảng 20 - 25 dòng) trình bày cảm nhận của em về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương qua đoạn trích sau:

Nàng rót chén rượu đầy tiễn chồng mà rằng:

- Chàng đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế chẻ tre chưa có, mà mùa dưa chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng. Nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang, lại thổn thức tâm tình, thương người đất thú! Dù có thư tin nghìn hàng, cũng sợ không có cánh hồng bay bổng.

(Trích Chuyện người con gái Nam Xương, Nguyễn Dữ, Ngữ văn 9, tập 1)

Câu 3. (5,0 điểm)

Hãy kể một câu chuyện (em trải qua hoặc chứng kiến) khiến em cảm thấy ấm lòng về sự tử tế của con người.

-Hết-

Họ và tên HS: Lớp: