

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài **Bố** của Xi-mông lớp 7 trang 41 Tập 1 bộ sách Cánh diều chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

**Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Bố của Xi-mông trang 41 (Cánh diều)**

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

**Câu 1 (trang 41 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Truyện “Bố của Xi-mông” có sự kết hợp phương thức tự sự với phương thức nào?

- A. Biểu cảm
- B. Nghị luận
- C. Thuyết minh
- D. Miêu tả

**Trả lời:**

Chọn đáp án: A

**Câu 2 (trang 41 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Người kể trong văn bản “Bố của Xi-mông” là ai?

- A. Bác công nhân Phi-líp
- B. Chị Blăng-sốt
- C. Xi-mông
- D. Người kể vắng mặt

**Trả lời:**

Chọn đáp án: D

**Câu 3 (trang 41 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Xi-mông ở trong trạng thái nào khi đuổi bắt con nhái?

- A. Đau khổ đến muốn chết
- B. Rất buồn ngủ và mệt mỏi
- C. Vừa đau buồn lại chợt vui
- D. Rất vui thích đuổi bắt con nhái

**Trả lời:**

Chọn đáp án: C

**Câu 4 (trang 41 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Phương án nào dưới đây thể hiện đầy đủ nhất tâm trạng của Xi-mông khi em thổ lộ với bác công nhân Phi-líp mong muốn có một ông bố?

- A. Vừa đau khổ, vừa khát khao, hi vọng
- B. Tuyệt vọng vì không có bố
- C. Đau khổ vì bị chế giễu, bắt nạt
- D. Hi vọng bác Phi-líp nhận lời

**Trả lời:**

Chọn đáp án: A

**Câu 5 (trang 41 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Phương án nào nêu nhận xét đúng về sự xuất hiện của “ông bố” Phi-líp trong cuộc đời Xi-mông?

- A. Là kết quả của phép màu kì diệu

- B. Bất ngờ nhưng hợp lí và cảm động
- C. Đã được dự báo từ trước
- D. Là tự nhiên, do bác Phi-líp có ý từ lâu

**Trả lời:**

Chọn đáp án: B

**Câu 6 (trang 42 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Theo em, nguyên nhân chính dẫn đến việc lũ trẻ trêu chọc, hành hạ bé Xi-mông là gì?

- A. Vì muốn tạo trò vui
- B. Vì thói vô cảm, độc ác
- C. Vì định kiến của người lớn
- D. Vì thiếu sự hiểu biết, cảm thông

**Trả lời:**

Chọn đáp án: D

**Câu 7 (trang 42 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Vì sao bác Phi-líp nhận lời làm bố của Xi-mông?

- A. Vì lời đề nghị của Xi-mông quá bất ngờ
- B. Vì hoàn cảnh gia đình của người thiếu phụ Blăng-sốt
- C. Vì cảm thông và muốn giúp đỡ mẹ con Xi-mông
- D. Vì bác khoẻ mạnh và thường hay giúp đỡ người khác

**Trả lời:**

Chọn đáp án: C

**Câu 8 (trang 42 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Lờn nhắgửi chung nhất của câu chuyện này là gì?

- A. Không nên trêu chọc, giễu cợt Xi-mông
- B. Hãy cảm thông, chia sẻ với mẹ con Xi-mông
- C. Hãy đối xử nhân hậu với những người thiệt thòi, đau khổ
- D. Mong Xi-mông được hạnh phúc và có một ông bố

**Trả lời:**

Chọn đáp án: C

**Câu 9 (trang 42 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Ý nghĩa của yếu tố “nhân” trong hai từ in đậm ở câu sau có giống nhau không? Em hãy giải thích vì sao.

“Một bác **công nhân** cao lớn, râu tóc đen, quăn, đang nhìn em với vẻ **nhân hậu**.”

**Trả lời:**

- Nghĩa của yếu tố *nhân* trong từ **công nhân** và **nhân hậu** là khác nhau bởi *nhân* trong **công nhân** có nghĩa là người, chỉ người làm công ăn lương; còn *nhân* trong **nhân hậu** chỉ tính cách của con người là giàu lòng thương người, muốn đem lại điều tốt lành cho người khác.

**Câu 10 (trang 42 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):** Viết một đoạn văn (khoảng 6-8 dòng) trình bày suy nghĩ của em trước sự việc Xi-mông đột ngột đề nghị bác Phi-líp làm bố của mình.

**Trả lời:**

Trong truyện Bó của Xi-mông có một chi tiết là Xi-mông đột ngột đề nghị bác Phi-lip làm bố của mình: -“*Bác có muốn làm bố cháu không?*”. Một câu hỏi đột ngột ngay thơ không có chủ định của Xi-mông khiến cho tất cả những người có mặt sững người. Mẹ của Xi-mông *mặt đỏ bừng và tê tái đến tận xương tủy*, bác Phi-lip *xúc động đứng đó không biết phải bỏ đi thế nào cho phải*. Tận sâu trong lòng Xi-mông chỉ mong muốn có một người bố, thèm khát được có bố, dù chỉ một lần như bao bạn bè cùng trang lứa để không bị chê cười, bị bắt nạt. Câu nói đơn giản của đứa trẻ hồn nhiên vô tư nhưng lại khiến cho người đọc ngậm ngùi chua xót. Cậu bé tội nghiệp của chúng ta, Xi-mông thật đáng thương biết bao, xã hội rất thiếu công bằng thiếu tình thương khi cho Xi-mông một cuộc sống đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Khi được chú Phi-lip đáp trả “*Có chứ, chú có muốn*”, trong giây phút ấy tâm hồn của cậu bé Xi-mông bất hạnh đã tràn ngập hạnh phúc, em cảm thấy được tình cảm ấm áp của một người cha, sự tự hào của việc có bố. Ngày hôm sau, Xi-mông dẫn tay chú Phi-lip tới trường và em tự hào nói với đám bạn hay chọc ghẹo, đui đánh em rằng “*Đây là bố tao, bố tao tên là Phi-lip*”. Một câu nói chứa đựng sự tự hào hãnh diện của một cậu bé luôn khao khát tình thương của một người cha. Thông qua truyện ngắn cho chúng ta thấy một chân lý có bố là điều vô cùng hạnh phúc. Một gia đình thì nên có đầy đủ cả cha lẫn mẹ có như vậy trẻ con mới được trưởng thành một cách vững chắc, hạnh phúc trọn vẹn.