

Hướng dẫn giải và trả lời câu hỏi trong bài Trở gió lớp 7 trang 46 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức chính xác nhất, mời các em học sinh và phụ huynh tham khảo.

Soạn Ngữ văn lớp 7 Bài: Trở gió trang 46 (Kết nối tri thức)

*** Sau khi đọc**

Nội dung chính:

Văn bản *Trở gió* của Nguyễn Ngọc Tư kể về trận gió chướng (gió mùa) cuối năm với sự biến đổi của cảnh vật cũng như sự thay đổi trong cách cảm, cách nghĩ của con người. Thông qua đó, tác giả thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, mùi vị quê hương chỉ có ở nơi quê nhà Nam Bộ mới có.



Gợi ý trả lời câu hỏi sau khi đọc:

Câu 1 (trang 46 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

- Gió chướng được tác giả miêu tả qua những chi tiết, hình ảnh:

+ Mới đầu thì gió nhẹ nhàng, e dè thông qua âm thanh chuông gió “*âm thanh từng giọt tinh tang, thoảng và e dè*”.

+ Về sau gió thành dòng, vội vàng, gấp rút. Gió mạnh còn ào, nồng nhiệt mà cũng “*thiệt dịu dàng*”.

Câu 2 (trang 46 SGK Ngữ văn lớp 7 Tập 1 - KNTT):

- Những biểu hiện của tâm trạng "lộn xộn, ngổn ngang" ở nhân vật “tôi” khi gió chướng về:

+ Mừng vui khi gió chướng về vì gió chướng về là sắp đến Tết, được sắm quần áo mới.

+ Bực bội, buồn khi gió về bởi gió chướng về là già thêm một tuổi, *cảm giác như mất đi một cái gì đó*.

- Lí do khiến nhân vật “tôi” luôn mong ngóng, chờ đợi gió chướng là mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch.

Câu 3 (trang 46 SGK Ngữ văn 7 Tập 1):

- Tác giả khẳng định “mùa gió chướng cũng là mùa thu hoạch” là bởi khi gió chướng về:

+ là lúc lúa vừa chín tới, hi vọng rục lên theo màu lúa.

+ mía già, ngọt nước và trĩu, cầm khúc mía trên tay nghe nặng trĩu.

+ vú sữa chín cây lúc liu, căng bóng.

+ dưa hấu chín.

Câu 4 (trang 46 Ngữ văn SGK lớp 7 Tập 1):

- Câu văn cuối của văn bản: “Ở đó, siêu thị chất đầy dưa hấu, dưa hành, dưa kiệu, bánh chưng, bánh tét, liệu ở đó có ai bán một mùa gió cho tôi?” gợi cho em suy nghĩ về một cái Tết ấm no, đủ đầy nơi phố thị xa hoa. Tuy nhiên ở nơi xa hoa đó lại không có những kí ức tuổi thơ, không có mùa gió chướng mà nhân vật tôi vẫn mong đợi. Qua đó người đọc thấy được nỗi nhớ quê hương lúc nào cũng thường trực ở nhân vật tôi.

Câu 5 (trang 46 Ngữ văn lớp 7 SGK Tập 1):

- Qua văn bản văn bản *Trở gió* (Nguyễn Ngọc Tư) người đọc hình dung được sự thay đổi của cảnh vật dịp cuối năm và cũng thấy được sự thay đổi trong cách cảm, cách nghĩ của con người. Thông qua cách cảm nhận đó chúng ta tình yêu quê hương, đất nước tha thiết của tác giả. Phải yêu quê hương, nặng lòng với quê hương thì mới có những cảm nhận sâu sắc, tỉ mỉ đến như vậy.

Câu 6 (trang 47 Ngữ văn lớp 7 Tập 1 SGK):

- Nếu một mai đi xa, nhắc đến “gió chướng, những hình ảnh quen thuộc nào hiện ra trong tâm trí” của tác giả là:

+ những nùi rom vương oằn nhánh me

+ giồng bạc hà cháy lá

+ con nước rong linh đình

+ má đứng rê lúa, trâu bay xà quần

+ vài buồng cau quá lứa thấp lửa trên cao

+ tiếng chày quết bánh phồng thâm u trong rặng dừa nước

+ trời mát riu riu, nắng thức trễ nắng không ra vàng không ra trắng.

- Bản thân em, nếu phải xa nhà, xa quê, em nhớ nhất: bản thân mỗi người sẽ có những ấn tượng và thứ đáng nhớ riêng. Mỗi người sẽ chia sẻ điều mình nhớ nhất cho các bạn cùng nghe.