

Nội dung bài viết

1. [Bài 4: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu trang 13, 14 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng tạo](#)

**Bài 4: Độc đáo lễ hội đèn Trung thu trang 13, 14 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Chân trời sáng tạo**

**Câu 1 (trang 13 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):** Viết 1 – 2 câu văn hoặc sáng tác 2 – 4 dòng thơ ngắn về một loại đèn Trung thu mà em thích



**Trả lời:**

Em thích chiếc đèn ông sao. Chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ sắc màu được làm từ que tre và giấy bóng kính đã trở thành biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu của trẻ em Việt Nam, đặc biệt là ở vùng nông thôn.

**Câu 2 (trang 14 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 2):** Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) thuật lại một ngày hội em đã được chứng kiến.

**Trả lời:**

Em đã từng được chứng kiến ngày Tết trung thu. Vào ngày này, không khí rất vui tươi, đầm ấm. Các bạn nhỏ háo hức đếm từng phút để được đi chơi. Mỗi bạn đều cầm trong tay đủ loại đèn, nào là đèn ông sao, đèn cá chép,... với đủ màu sắc sặc sỡ để đi rước đèn. Sau khi rước đèn, các bạn sẽ lắng nghe các tiết mục văn nghệ, nhận quà trung thu và cuối cùng là cùng nhau phá cỗ.