

Nội dung bài viết

1. [Bài 1: Ông ngoại trang 83, 84, 85 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức](#)

Bài 1: Ông ngoại trang 83, 84, 85 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức

Câu 1 (trang 83 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ sau khi đọc một bài thơ về gia đình.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

Tên bài thơ:

Tên tác giả:

<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Nội dung:</div> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Vần thơ:</div> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

?

.....

.....



Trả lời:

- Tên bài thơ: Gia đình hạnh phúc
- Tên tác giả: Trần Thiên Ân
- Nội dung: Thế nào là hạnh phúc và tầm quan trọng của một gia đình hạnh phúc.
- Văn thơ:
 - + Khổ 1: a, ời.
 - + Khổ 2: an, ương.
 - + Khổ 3: au

Câu 2 (trang 84 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Viết 2 – 3 từ ngữ chỉ gộp những người họ hàng.

M: cậu mợ

Trả lời:

Anh chị, ông bà, cô chú,....

Câu 3 (trang 84 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Sắp xếp các từ ngữ trong thẻ vào ba nhóm.



mong đợi	thương yêu	chăm sóc
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Trả lời:

Mong chờ Yêu thương Chăm sóc

Mong chờ Yêu thương Chăm chút

Chờ đợi Yêu quý Chăm nom

Trông mong Thương mến Săn sóc

Câu 4 (trang 84 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Điền từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi chỗ trống:

- a. Cậu mẹ luôn quan tâm anh em chúng tôi.
- b. Bà rất các cháu.
- c. Chúng tôi ngày về thăm quê.

Trả lời:

- a. Cậu mẹ luôn quan tâm chăm sóc anh em chúng tôi.
- b. Bà rất yêu thương các cháu.
- c. Chúng tôi mong chờ ngày về thăm quê.

Câu 5 (trang 85 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Nối mỗi thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.

A	B
Vì được chăm sóc thường xuyên,	vì được về quê thăm ông bà.
Những con tò he được làm ra	mảnh vườn của bà luôn xanh tốt.
Tôi thích nhất mùa hè	nhờ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.

Trả lời:

A	B
Vì được chăm sóc thường xuyên,	vì được về quê thăm ông bà.
Những con tò he được làm ra	mảnh vườn của bà luôn xanh tốt.
Tôi thích nhất mùa hè	nhờ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.

Câu 6 (trang 85 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Viết lời cảm ơn gửi thầy giáo hoặc cô giáo đầu tiên của em.

LỜI CẢM ƠN

Chân trời sáng tạo

Trả lời:

Cô thân mến

Em cảm ơn cô rất nhiều vì đã là người đầu tiên dìu dắt em trên con đường học tập. Cô không chỉ dạy em đi đâu gì là tốt đẹp trong cuộc sống mà còn truyền cảm hứng để em làm đi đâu tốt trong cuộc sống. Cô là người giáo viên tốt bụng và tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Dù sau này, cơ hội gặp cô không còn nhiều, nhưng cô vẫn luôn ở trong trái tim em. Cảm ơn thầy đã góp phần giúp em trở nên hoàn thiện hơn.

Em yêu cô rất nhiều!