

Nội dung bài viết

1. [Bài 4: Nhớ lại buổi học đầu tiên trang 13, 14 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo](#)

Bài 4: Nhớ lại buổi học đầu tiên trang 13, 14 VBT Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bài 1 (trang 13 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Viết các từ ngữ chỉ cảm xúc trong ngày đầu tiên đi học:

a. Của tác giả:

b. Của em:

Trả lời:

a. Của tác giả: nao nức, mơ màng, trong sáng, ngỡ ngàng, ngập ngừng e sợ, rụt rè.

b. Của em: hào hứng, mong chờ, vui vẻ, ngỡ ngàng, lo âu, sợ sệt.

Bài 2 (trang 13 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả một đồ dùng học tập của em dựa vào gợi ý:

Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả một đồ dùng học tập của em dựa vào gợi ý:



Trả lời:

Em rất thích chiếc thước kẻ. Chiếc thước là quà sinh nhật mẹ tặng em vào năm ngoái. Nó được làm bằng nhựa cứng trong suốt. Chiều dài của thước là 20 cm. Trên mặt thước có in những vạch kẻ màu đen chia theo đơn vị xăng-ti-mét. Em rất thích chiếc thước này. Em nhất định sẽ giữ gìn và bảo quản chiếc thước cẩn thận, không làm thước bị rơi vỡ hay gãy.

Bài 3 (trang 14 vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 Tập 1): Giải các câu đố sau:

a.

Đầu đuôi vuông vắn như nhau

Thân chia nhiều đốt rất mau, rất đều

Tính tình chân thực, đáng yêu

Muốn đo chính xác tôi đều giúp ngay.

Là

b.

Bụng chứa đầy mực

Mình dài xinh xinh

Luôn luôn tận tình

Giúp em viết chữ.

Là

Trả lời:

a. Là chiếc thước

b. Là chiếc bút mực