

Nội dung bài viết

1. [Bài 1: Đồng hồ Mặt Trời trang 90, 91 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo](#)

Bài 1: Đồng hồ Mặt Trời trang 90, 91 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo

*** Khởi động**

Câu hỏi trang 90 sgk Tiếng Việt lớp 3: Nói về hình dáng và lợi ích của một chiếc đồng hồ em thích



Trả lời:

Chiếc đồng hồ báo thức của em rất đặc biệt. Nó được mô phỏng theo chú mèo máy Doremon, một nhân vật truyện tranh mà em vô cùng yêu thích. Chiếc đồng hồ có thân hình của chú mèo máy với cái bụng tròn lẳn. Hai cái chân và hai cái tay ngắn tũn, tròn xoe. Trên cổ đeo một chiếc chuông nhỏ. Nhìn nó chẳng khác nào chú mèo máy cả. Phần đầu của chú mèo máy này được thiết kế chính là chiếc đồng hồ Mặt bên ngoài đồng hồ được làm bằng một lớp nhựa trong suốt giúp em có thể nhìn xuyên vào bên trong. Mặt trong của đồng hồ được thiết kế là khuôn mặt của chú mèo máy. Cũng có mắt, mũi, miệng và mấy sợi ria mép. Xung quanh là hàng số từ 1 đến 12 tương ứng với 12 giờ. Ngoài ra, chiếc đồng hồ còn có 4 cái kim và dây chính là phần quan trọng nhất của đồng hồ. Từ ngày có đồng hồ báo thức, chưa có hôm nào em đi học muộn cả. Đối với em, đồng hồ chính là một người bạn thân thiết không thể thiếu.

Khám phá và luyện tập

Đọc

1. Đọc và trả lời câu hỏi

Đồng hồ Mặt Trời

Lúc nhỏ, I-sắc Niu-tơn là cậu bé ít nói nhưng rất thích tìm tòi, sáng chế. Cậu thường xuyên tự thiết kế và làm ra các đồ chơi tinh xảo.

Năm hơn mười tuổi, trên đường đi học, Niu-tơn quan sát thấy bóng của mình cứ chạy dài ở đằng trước. Đến trưa thì cái bóng ngắn lại. Buổi chiều, cái bóng đổi hướng và lại dài ra. Mấy ngày liền đều như vậy, cậu cảm thấy Mặt Trời chuyển động có quy luật. Hằng ngày, cậu "đuổi theo" bóng nắng khắp nơi, ghi lại sự thay đổi vị trí của bóng mình theo từng giờ.

Từ những điều quan sát được, Niu-tơn đã chế tạo ra một chiếc đồng hồ bóng nắng có hình tròn. Mặt đồng hồ có khắc nhiều vạch, ở giữa cắm một cái que. Nhờ bóng que đổ xuống các vạch khác nhau



mà có thể biết được lúc đó là mấy giờ. Cậu chỉ vào một vạch và nói với bà: "Khi bóng đổ xuống đây thì bà có thể biết là cháu đã tan học."

Sau khi làm xong, Niu-tơn đặt đồng hồ ở giữa làng để nó báo giờ cho mọi người. Mỗi lần nhìn thấy "đồng hồ Niu-tơn", mọi người lại nhớ đến cậu bé khéo tay, thông minh của làng mình.

Minh Đức tổng hợp



* **Nội dung chính:** Văn bản kể lại thời thơ ấu của I –sắc Niu –tơn cậu bé ham học hỏi và tìm hiểu cậu đã sáng chế ra chiếc đồng hồ mặt trời đầu tiên và đặt nó ở giữa ngôi làng.

*** Câu hỏi, bài tập:**

Câu 1 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3: Lúc nhỏ, Niu – tơn thích làm gì?

Trả lời:

Lúc nhỏ, cậu bé Niu – tơn rất thích tìm tòi khám phá và sáng chế.

Câu 2 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3: Nhờ đâu Niu – tơn nghĩ đến việc chế tạo một chiếc đồng hồ

Trả lời:

Vì hằng ngày đi học, quan sát cái bóng của mình thay đổi, cậu phát hiện ra Mặt Trời chuyển động có quy luật và đã nghĩ đến việc sáng tạo ra một chiếc đồng hồ

Câu 3 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3: Giới thiệu chiếc đồng hồ do Niu – tơn làm.

Trả lời:

Chiếc đồng hồ có hình tròn, mặt đồng hồ có khắc nhiều vạch, ở giữa cắm một cái que, nhờ bóng que đổ xuống các vạch khác nhau mà có thể biết được lúc đó là mấy giờ.

Câu 4 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3: Khi chế tạo đồng hồ xong Niu – tơn đã làm gì? Vì sao?

Trả lời:

Sau khi chế tạo xong, Niu – tơn đặt đồng hồ ở giữa làng để nó báo giờ cho mọi người

Câu 5 trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3: Đặt một tên khác cho bài học

Trả lời:

Có thể đặt tên khác cho bài học: *Chiếc đồng hồ Niu – tơn*

2. Đọc một bài thơ về nghề nghiệp

Câu hỏi trang 91 sgk Tiếng Việt lớp 3:

a. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ.



b. Đọc 4-6 dòng thơ em thích và chia sẻ với bạn lí do.

Trả lời

Em làm thợ xây

Em làm chú thợ
Xây những ngôi nhà
Cho bà, cho mẹ
Cho chị, cho cha.
Nhà xây đẹp ghê
Tay cặm dao gạch
Tay nhanh thoăn thoắt
Như bác thợ nề
Em làm chú thợ
Xây nhà vui ghê.

Tên bài thơ: Em làm thợ xây

Tác giả bài thơ Em là thợ xây: Hoàng Dân

Tên nghề nghiệp: nghề thợ xây

Đặt tên khác cho bài thơ: Công việc em yêu