

Nội dung bài viết

1. [Bài 14: Luyện tập trang 61, 62 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức](#)

Bài 14: Luyện tập trang 61, 62 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức

*** Luyện từ và câu:**

Câu 1 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm những câu có sử dụng *dấu gạch ngang* ở đầu dòng trong bài *Học nghề*

Trả lời:

- Xin bác nhận cháu vào học tiết mục “Phi ngựa đánh đàn”.
- Thế cháu biết phi ngựa chưa?
- Dạ, chưa. Nhưng cháu rất thích và sẽ học được ạ.
- Tốt! Bây giờ, cháu cần cái chổi kia theo bác.
- Việc trước tiên của cháu là quét chuồng ngựa và làm quen với con ngựa naft, bạn biểu diễn của cháu đấy.
- Công việc của diễn viên phi ngựa đánh đàn bắt đầu thế đấy, cháu ạ. Cái tháp cao nào cũng phải bắt đầu từ mặt đất lên...

Câu 2 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3: *Dấu gạch ngang* trong những câu em tìm được dùng để làm gì?

Trả lời:

Dấu gạch ngang trong những câu em tìm được dùng để bắt đầu lời nói của nhân vật trong cuộc đối thoại.

Câu 3 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm những lời đối thoại có trong câu chuyện sau. Theo em, cần sử dụng dấu câu nào để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật.

Nhà bác học không ngừng học

Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: *Cha đã là bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt?* Đác-uyn bình thản đáp: *Bác học không có nghĩa là ngừng học.*

Trả lời:

Những lời đối thoại có trong câu chuyện:

- Cha đã là bác học rồi, còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt?
- Bác học không có nghĩa là ngừng học.

Theo em, cần sử dụng dấu ngoặc kép để đánh dấu lời đối thoại của nhân vật.

* Luyện viết đoạn:

Câu 1 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi



- Các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về điều gì?
- Em thích ý kiến của bạn nào? Vì sao?
- Nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên, em sẽ nói gì về mơ ước của mình?

Trả lời:

- a. Các bạn trong tranh đang trò chuyện với nhau về nghề nghiệp mong muốn trong tương lai.
- b. Em thích ý kiến của bạn có ước muốn làm bác sĩ để chữa bệnh cho và vì đây là một ước muốn rất đáng yêu, và thắm đượm tình cảm của bạn nhỏ dành cho bà.
- c. Nếu tham gia vào cuộc trò chuyện trên, em sẽ nói về ước mơ của mình là “Tớ ước làm cô giáo để được đứng trên bục giảng giảng bài cho các em học sinh.”

Câu 2 trang 62 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết một đoạn văn về ước mơ của em

G:

- Em mơ ước đi đâu gì?
- Nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em cảm thấy thế nào?
- Em sẽ làm gì để thực hiện ước mơ đó?

Trả lời:

Em mơ ước được trở thành một giáo viên tương lai. Nếu ước mơ đó trở thành sự thật, em sẽ cảm thấy rất vui, hạnh phúc, và tự hào. Để thực hiện được ước mơ trở thành một cô giáo, em sẽ cố gắng chăm chỉ học hành, trau dồi thật nhiều kiến thức bổ ích để có một hành trang đầy đủ bước tới tương lai.

*** Vận dụng:**

Câu hỏi trang 62 SGK Tiếng Việt lớp 3: Tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ... về một người tận tâm với nghề.

Cậu bé học làm thuốc

Ngày xưa, có một cậu bé tên là Nguyễn Bá Tĩnh. Cha mẹ mất sớm, cậu được một nhà sư nuôi dạy và đặt pháp hiệu là Tuệ Tĩnh. Tuệ Tĩnh tính tình điềm đạm, thông minh, chăm chỉ.

Gần chùa có một thầy đồ vừa dạy học vừa bốc thuốc chữa bệnh. Biết Tuệ Tĩnh ham học, cụ thường cho cậu mượn sách, sổ ghi chép về những cây thuốc và cách chữa bệnh dân gian. Tuệ Tĩnh rất thích đọc những ghi chép ấy và thường giúp cụ hái thuốc, làm thuốc. Dần dần, Tuệ Tĩnh yêu thích việc làm thuốc và mong ước trị được các bệnh để cứu người. Thấy ở đâu có bài thuốc hay, thầy thuốc giỏi là cậu tìm đến học hỏi, chẳng ngại vất vả. Ai mách cây thuốc gì, cậu đều tìm bằng được đem về trồng. Nhờ đọc nhiều sách, lại chịu khó tìm tòi, nên Tuệ Tĩnh sớm chữa bệnh rất giỏi. Dù bận rộn, Tuệ Tĩnh vẫn dành thời gian ghi chép những bài thuốc quý mà nhiều đời sau vẫn dùng.

Khi triều đình mở khoa thi. Tuệ Tĩnh dự thi và đỗ cao. Nhưng Tuệ Tĩnh không ra làm quan mà về chùa chữa bệnh cho dân. Nhân dân hết lòng ca ngợi tài năng, nhân cách của danh y Tuệ Tĩnh.

(Theo Yên Bình – Phương Linh)

Trả lời:

NGHỀ "ƯƠM TRỒNG"

Không quản ngại đêm ngày mưa nắng
Dẫu nhọc nhằn cũng chẳng kể công
Mãi mê lặng lẽ "uơm trồng"
Chèo, đưa trò nhỏ qua sông giúp đời

Lòng nặng trĩu đầy với trần trở
Biết chẳng giàu nhưng lỡ yêu nghề
Để rồi thoả nguyện đam mê
Cho dù nghèo khó không hề tiếng than

Xin được tặng cả ngàn câu chúc
Đến Thầy Cô nơi bục giảng đường
Những lời đẹp để yêu thương
Hãy vì trò nhỏ...mái trường thân yêu.