

Nội dung bài viết

1. [Bài 30: Luyện tập trang 134, 135, 136 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức](#)

**Bài 30: Luyện tập trang 134, 135, 136 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 2 - Kết nối tri thức**

**\* Luyện từ và câu:**

**Câu 1 trang 134 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Xếp các từ ngữ dưới đây vào nhóm thích hợp:

*biển, tiết kiệm nước sạch, phá rừng, sông, núi, bảo vệ động vật hoang dã, đốn, rừng, sử dụng túi ni lông, trồng rừng, lãng phí nước, đại dương, sa mạc*

| Các dạng địa hình của Trái Đất | Hoạt động bảo vệ Trái Đất | Hoạt động gây hại cho Trái Đất |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| M: biển                        | M: trồng rừng             | M: phá rừng                    |

**Trả lời:**

| Các dạng địa hình của Trái Đất                | Hoạt động bảo vệ Trái Đất                                  | Hoạt động gây hại cho Trái Đất               |
|---|--|--|
| Biển, sông, núi, đ ả, rừng, đại dương, sa mạc | Tiết kiệm nước sạch, bảo vệ động vật hoang dã, tr ồng rừng | Phá rừng, sử dụng túi ni lông, lãng phí nước |

**Câu 2 trang 134 sgk Tiếng Việt lớp 3:** Cùng bạn hỏi đáp về nội dung tranh. Viết vào vở câu hỏi, câu trả lời của em và bạn.



**Trả lời:**

M:

- Chú công nhân đang làm gì?
- Chú ấy đang vớt những rác thải trong lòng suối.

**Câu 3 trang 135 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến.

- a. Nước hồ trong xanh.
- b. Ánh nắng rực rỡ.
- c. Chúng ta cùng bỏ rác đúng nơi quy định.
- d. Cả lớp có ý thức tiết kiệm giấy viết.

**Trả lời:**

- a. Nước hồ trong xanh quá!
- b. Ánh nắng rực rỡ nhỉ!
- c. Chúng ta hãy cùng bỏ rác đúng nơi quy định nhé!
- d. Cả lớp hãy có ý thức tiết kiệm giấy viết nhé!

**\* Viết đoạn văn**

**Câu 1 trang 135 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Sưu tầm và chia sẻ với bạn tranh ảnh về Trái Đất.



**Trả lời:**

Học sinh sưu tầm và chia sẻ với bạn tranh ảnh về Trái Đất.







**Câu 2 trang 135 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất.

**Trả lời:**

Trái Đất không chỉ là nơi sinh sống của con người mà còn là ngôi nhà của hàng vạn sinh vật khác. Trái Đất vốn dĩ là một màu xanh hiên hòa: xanh của lá cây, xanh của biển, xanh của trời cao,... Ngôi nhà chung này đang bị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những tác động của con người. Vì vậy, chúng ta phải chung tay trồng cây gây rừng và bảo vệ Trái Đất nhé.

**\* Vận dụng:**

**Câu 1 trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Tìm đọc sách báo viết về hành tinh xanh của chúng ta.

Ví dụ:

## Ếch nhỏ và đầm lầy

Một con ếch sống trong khu đầm lầy. Nó nghĩ chỗ này không tốt, muốn chuyển đến nơi khác sinh sống. Nó bèn rao: "Bán đầm lầy đây! Bán đầm lầy đây!".

Một con trâu đi ngang qua nói: "Ngẫm mình dưới nước chỗ này cũng được. Nhưng đáng tiếc không có cỏ.". Nói xong trâu đi thẳng. Ếch bèn trồng cỏ xung quanh đầm lầy. Sau đó nó lại rao bán. Một con vịt trời bay đến và nói: "Cái đầm này ít nước quá.". Thế rồi vịt trời cũng bay đi.

Ếch dùng ống trúc dẫn nước từ con suối trên núi xuống đầm lầy. Nước nhanh chóng tràn đầy đầm lầy. Nhưng chim nhỏ lại nói ở đây thiếu cây. Thỏ con nói ở đây không có đường đi. Khi con nói ở đây không có nhà... Ếch nghe lời các bạn, trồng thêm cây, sửa đường, xây nhà xung quanh đầm lầy. Rồi nó lại rao to: "Bán đầm lầy đây! Bán đầm lầy đây! Xem này, một nơi tuyệt đẹp. Có hồ nước, có cỏ cây hoa lá, chim hót riu riu trên cây. Đường đi rộng rãi...". Nói đến đây, ếch chợt dừng lại. Nó nghĩ: Một nơi tuyệt đẹp thế này, sao lại rao bán? Thế là ếch không bán đầm lầy nữa.

(Truyện cổ thế giới)

### Trả lời:

### Thần Gió và Mặt Trời

Sau khi gây ra thiên tai, bão táp làm đổ sập nhà cửa, cây cối, thần Gió càng lúc càng tỏ ra ngạo mạn.

Một hôm, thần Gió và Mặt Trời tranh cãi xem ai là kẻ mạnh nhất. Nhìn xuống mặt đất, thấy một khách bộ hành khoác chiếc áo tơi đang đi, Mặt Trời bảo:

– Chẳng cần cãi nhau làm gì. Hễ ai làm cho người khách bộ hành kia phải cởi chiếc áo ra sẽ thắng cuộc và là kẻ mạnh nhất!

Thần Gió bắt đầu dương oai, thổi làm cát bụi bốc lên mù mịt, cây cối đổ rạp. Những cơn cuồng phong liên tiếp nổi lên, kèm với cái lạnh buốt da, buốt thịt. Tuy nhiên, gió càng lớn chừng nào thì người bộ hành càng cố giữ chặt chiếc áo tơi của mình, làm cho thần Gió không cách nào lột được chiếc áo kia ra.



Đến phiên Mặt Trời, từ trong đám mây đen, Mặt Trời từ từ lộ dạng. Những tia nắng vàng tỏa ra khắp nơi, làm người bộ hành cảm thấy ấm áp, thoải mái. Mặt Trời càng lúc càng nóng ấm. Thế rồi người bộ hành tự động cởi bỏ chiếc áo tơi vô dụng kia ra.



**Câu 2 trang 136 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Viết phiếu đọc sách theo mẫu:

| <b>PHIẾU ĐỌC SÁCH</b>   |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Tên bài: (...)          | Tên cuốn sách: (...)      |
| Tác giả: (...)          | Nhân vật: (...)           |
| Nội dung chính: (...)   | Điều ấn tượng nhất: (...) |
| Mức độ yêu thích: ☆☆☆☆☆ |                           |

**Trả lời:**

| <b>PHIẾU ĐỌC SÁCH</b>          |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tên bài: Th ần Gió và Mặt Trời | Tên cuốn sách: Truyện ngụ |

|  |   |
|--|---|
|  | ngôn Ê-dốp  |
| Tác giả: Dân gian  | Nhân vật: Thần Gió, Mặt Trời, người khách bộ hành     |
| Nội dung chính: Truyện ngụ ý khuyên bảo chúng ta cần phải khéo léo khi muốn thay đổi quan điểm của người khác. | Điểm ấn tượng nhất: Ý nghĩa gửi gắm trong câu chuyện. |
| Mức độ yêu thích: 5 sao  |   |