

Nội dung bài viết

1. [Bài 3: Viết trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo](#)

Bài 3: Viết trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo

Nghe viết: Cậu học sinh mới

Viết:

Câu 1 trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nghe – viết: Cậu học sinh mới (từ *Đường* từ nhà đến say mê)

Trả lời:

Cậu học sinh mới

Đường từ nhà đến trường không xa lắm, có những chặng nghỉ và những trò chơi thú vị. Dưới gốc cây to ở vệ đường, cỏ đã trụi đi vì những ván bi quyết liệt. Cái bãi gôn đường vào thị trấn là nơi đã diễn ra những “pha” bóng chóp ngoạn, đầy hứng thú và say mê.

* Lưu ý cách viết:

- Học sinh nghe viết vào vở.

- Chú ý các từ ngữ dễ viết sai như: chặng nghỉ, trò chơi, trụi đi, quyết liệt, chóp ngoạn,

Câu 2 trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 3: Viết lại vào vở cho đúng các tên riêng dưới đây:



Trả lời:

- Cao Bằng

- Thái Bình

- Thừa Thiên Huế
- Lâm Đồng
- Sóc Trăng
- Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 3 trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 3: Chọn từ ngữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô trống

a. Chữ **ch** hoặc chữ **tr**.

Cây bàng là iếc nhà con
 Bàng thương lũ trẻ, bóng òn che ung.
 Cây là cột, cành là khung
 Lá xòe bên lá lợp cùng ời xanh.

Theo Hữu Thịnh

b. Vần **ước** hoặc vần **ươt** và thêm dấu thanh (nếu cần).

Vườn hoa nhỏ trống trường
 Tháng năm xanh m, sắc hương nồng nàn
 M mà thắm cỏ vườn lan
 B chân em cũng rộn ràng cùng hoa.

Theo Lam Thủy

Trả lời:

a. Chọn chữ **ch** hoặc **tr**

Cây bàng là chiếc nhà con

Bàng thương lũ trẻ, bóng tròn che chung

Cây là cột, cành là khung

Lá xòe bên lá lợp cùng trời xanh

Theo Hữu Thịnh

b. Vần ước hoặc vần ươt và thêm dấu thanh nếu cần

Vườn hoa nhỏ trước cổng trời

Tháng năm xanh mướt, sắc hương nồng nàn

Mướt mà thắm cỏ vườn lan

Bước chân em cũng rộn ràng cùng hoa

Theo *Lam Thụ*