

Nội dung bài viết

1. [Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6, 7 trang 80, 81, 82 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức](#)

Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 6, 7 trang 80, 81, 82 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức

A. Đọc

Câu 1 trang 80 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.

Cô giáo tí hon

CÔ GIÁO TÍ HON

Bé nói với các em:

– Bây giờ chơi đi học, nghen! Đứa nào học giỏi, mai mốt má cho đi học thiệt.

Đàn em tranh nhau ngồi vào một chỗ. Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy cái nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước cái dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Đàn em cũng làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, cười khúc khích chào cô.



Bé treo nón lên, mặt tình khờ, lấy một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi dờm chị. Giống như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò. Đôi mắt Bé ánh lên vẻ tự hào. Bé nhón chân lên, bàn tay tròn trịa cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng một cách chăm chú. Đàn em há miệng dờm theo tay chị. Bé đánh vắn từng tiếng. Đàn em riu rít đánh vắn theo. Thằng Hiển ngọng liú, nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh bao giờ cũng giành phần đọc xong trước. Nó ngồi giữa cái Thanh và thằng Hiển, gợn tròn như một củ khoai, hai má núng nính ủng ủng. Cái Thanh ngồi đó, hiển dụ, mở to đôi mắt nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mái tóc mái. Thằng em nhỏ nhìn vào miệng ba đứa lớn rồi cũng bi bô la lên rối rít.

(Theo Nguyễn Thi)

- a. Máy chị em đang chơi trò gì cùng nhau?
- b. Kể tên các em của Bé.
- c. Trong câu chuyện trên, em thích bạn nhỏ nào nhất?

Trả lời:

- a. Máy chị em đang cùng nhau chơi trò đóng vai dạy học. Chị Bé là cô giáo còn các em là học sinh.
- b. Các em của Bé có tên là: Hiền, Anh, Thanh và thằng em nhỏ
- c. Trong câu chuyện trên, em thích bạn Bé nhất. Vì Bé là chị cả lớn trong nhà, biết đóng vai để các em biết học sinh trong lớp cần làm gì. Ngoài ra, Bé cũng được các em vô cùng yêu quý qua việc tập trung nghe Bé chỉ bài.

Câu 2 trang 81 SGK Tiếng Việt lớp 3: Đọc – hiểu**Vẽ quê hương**

VỀ QUÊ HƯƠNG

Bút chì xanh đỏ
Em gọt hai đầu
Em thử hai màu
Xanh tươi, đỏ thắm.

Em vẽ làng xóm
Tre xanh, lúa xanh
Sông máng lượn quanh
Một dòng xanh mát
Trời mây bát ngát
Xanh ngắt mùa thu
Xanh màu ước mơ...

Em quay đầu đỏ
Vẽ nhà em ở
Ngôi mới đỏ tươi
Trường học trên đồi
Em tô đỏ thắm
Cây gạo đầu xóm
Hoa nở chói ngời
A, nắng lên rồi
Mặt trời đỏ chói
Lá cờ Tổ quốc
Bay giữa trời xanh...

Chị ơi bức tranh
Quê ta đẹp quá!
(Định Hải)



Trả lời câu hỏi và thực hiện yêu cầu.

a. Chiếc bút chì của bạn nhỏ được tả như thế nào?

b. Kể tiếp các từ chỉ màu sắc được nói đến trong bài.

- xanh, xanh tươi, ...

- đỏ, đỏ thắm, ...

c. Theo em, vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê mình rất đẹp?

- Vì quê hương mình đẹp.
- Vì bạn nhỏ vẽ giỏi.
- Vì bạn nhỏ yêu quê hương mình.
- Nêu ý kiến khác của em.

d. Xếp các từ ngữ dưới đây vào 2 nhóm:

- Chỉ sự vật
- Chỉ hoạt động



e. Điền dấu câu thích hợp vào ô trống.

Bức tranh của bạn nhỏ có nhiều cảnh vật làng xóm sông máng
trường học trời mây,...

Trả lời:

a. Chiếc bút chì của bạn nhỏ tả: có màu xanh đỏ, được gọt hai đầu bút

b. Các từ chỉ màu sắc được nói đến trong bài là:

- xanh, xanh tươi, xanh mát, xanh ngắt.
- đỏ, đỏ thắm, đỏ tươi, đỏ thẫm, đỏ chót.

c. Theo em, bạn nhỏ thấy bức tranh quê mình rất đẹp vì

Vì quê hương mình đẹp.

Vì bạn nhỏ vẽ giỏi.

ù Vì bạn nhỏ yêu quê hương mình.

Nêu ý kiến khác của em.

- Giải thích: Bạn nhỏ thấy bức tranh quê mình đẹp vì: bạn nhỏ yêu quê hương mình. Cảnh vật được bạn nhỏ vẽ đẹp vì tình yêu mến, vì yêu quê mà vẽ. Nếu không yêu quê hương, sẽ không có tình cảm đẹp đẽ này.

d. Ta xếp được các từ ngữ vào 2 nhóm như sau:

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Chỉ sự vật | Bút chì, cây gạo, bức tranh, làng xóm |
| Chỉ hoạt động | Tô, vẽ, gọt |

e. Gợi dấu câu từ trái sang phải là 1, 2, 3, 4, ta có các dấu câu cần điền như sau:

(1) Dấu hai chấm “:”

(2) Dấu phẩy “,”

(3) Dấu phẩy “,”

(4) Dấu phẩy “,”

B. Viết

Câu 1 trang 82 SGK Tiếng Việt lớp 3: Nghe – viết: *Vẽ quê hương* (từ đầu đến *Em tô đỏ thắm*).



Trả lời:

Vẽ quê hương

Bút chì xanh đỏ

Em gọt hai đầu

Em thử hai màu

Xanh tươi, đỏ thắm.

Em vẽ làng xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một dòng xanh mát

Trời mây bát ngát

Xanh ngắt mùa thu

Xanh màu ước mơ

Em quay đầu đỏ

Vẽ nhà em ở

Ngói mới đỏ tươi

Trường học trên đũa

Em tô đỏ thắm.

- Học sinh lắng nghe thầy cô đọc rõ ràng. Lưu ý khổ thơ, câu thơ.

- Các chữ cái đầu của các tiếng mỗi khi xuống dòng cần viết hoa, viết thẳng lên so với câu trước đó.

- Danh từ “Tổ quốc” cần viết hoa chữ cái T.

Câu 2 trang 82 SGK Tiếng Việt lớp 3: Lựa chọn một trong hai đề dưới đây, viết đoạn văn (4 – 5 câu) theo yêu cầu.

**Trả lời:**

- Đề 1 – Kể về một ngày ở trường của em:

Em rất nhớ về ngày khai trường đầu tiên. Hôm đó, em dậy sớm để cùng mẹ đến trường. Rất nhiều bạn cùng tuổi em cũng náo nức, tò mò về lớp học. Chắc hẳn, sẽ có bạn mới, thầy cô mới và bàn ghế mới. Vì niềm yêu thích học tập, em vẫn ghi nhớ kỉ niệm ngày khai trường ấy cho tới tận giờ.

- Đề 2 – Cảm nghĩ của em về một người bạn:

Bạn bè là người ai cũng cần có, cùng học tập và vui chơi với nhau. Ở lớp, em rất quý bạn ngồi cùng bàn mình, tên là Ngọc. Ngọc học rất giỏi, chăm chỉ nghe giảng và không đi học muộn bao giờ. Chơi với Ngọc, em thấy mình tiến bộ, học hỏi được nhiều thói quen tốt. Vì vậy mà cho đến giờ, em và Ngọc vẫn rất yêu thương, quý mến nhau.