

Nội dung bài viết

1. [Bài 10: Luyện tập trang 49, 50 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức](#)

**Bài 10: Luyện tập trang 49, 50 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Kết nối tri thức**

**1. Luyện từ và câu:**

**Câu 1 trang 49 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm của con đường.

**Trả lời:**

Những từ ngữ chỉ đặc điểm của con đường là: khúc khuỷu, bằng phẳng, trơn trượt, ngoằn ngoèo, rộng rãi, ...

**Câu 2 trang 49 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Tìm thêm các từ ngữ chỉ đặc điểm cho mỗi nhóm dưới đây và đặt câu với 2 – 3 từ ngữ tìm được.



**Trả lời:**

Từ chỉ màu sắc: phớt hồng, xanh lam, đỏ mận, đen sì, nâu thẫm, vàng chóc, ....

Từ chỉ âm thanh: róc rách, lạch cạch, ào ào, vi vu, xào xạc, ...

Từ chỉ hương vị: đắng, cay, mặn, ....

**Câu 3 trang 49 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Chọn từ chỉ đặc điểm trong khung thay cho ô vuông.

■ xanh um, nhộn nhịp, đỏ rực, râm ran, sớm

Buổi sáng, Nam đạp xe tới trường trên con đường quen thuộc. Hè đã sang, mấy cành phượng vĩ nở hoa ■. Tiếng ve kêu ■ giữa những tán lá sấu ■. Gần đến trường, khung cảnh ■ hẳn lên. Mấy em bé lớp 1 chia tay mẹ vào lớp, vừa đi vừa ngoái lại: “Mẹ ơi, chiều mẹ đón con ■ nhé!”.

(Kim Ngân)

**Trả lời:**

Buổi sáng, Nam đạp xe tới trường trên con đường quen thuộc. Hè đã sang, mấy cành phượng vĩ nở hoa đỏ rực. Tiếng ve kêu râm ran giữa những tán lá sấu xanh um. Gần đến trường, khung cảnh nhộn nhịp hẳn lên. Mấy em bé lớp 1 chia tay mẹ vào lớp, vừa đi vừa ngoái lại: “Mẹ ơi, chiều mẹ đón con sớm nhé!”

**2. Luyện viết đoạn:**

**Câu 1 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một người mà em yêu quý.

**Trả lời:**

Trong gia đình em, người mà em yêu quý nhất là mẹ. Hằng ngày, mẹ nấu cho em rất nhiều món ăn ngon và dạy em học bài. Em rất yêu mẹ của em, em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để mang vệtặng mẹ thật nhiều điểm tốt.

**Câu 2 trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Trao đổi bài của em với bạn.

- Đọc bài của bạn và góp ý cho bạn.
- Nghe bạn góp ý cho mình.
- Sửa lại bài cho hay hơn.

**Trả lời:**

Học sinh trao đổi bài của mình với bạn, đọc bài của bạn và góp ý cho bạn. Sau đó lắng nghe bạn góp ý cho mình và sửa bài cho hay hơn.

**3. Vận dụng:**

**Câu hỏi trang 50 SGK Tiếng Việt lớp 3:** Tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ, ... về nhà trường.

Ví dụ:

**Ngôi trường mới**

Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.

Em bước vào lớp, vừa ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế!

(Theo Ngô Quân Miện)

**Trả lời:**

Các em tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ, ... về nhà trường.

Ví dụ:

**Trường em**

Trường em ngôi mới đỏ hờn

Mọc lên tươi thắm giữa đòng lúa xanh

Gió về đòng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.

(Nguyễn Bùi Vợi)