

CON KÊNH XANH XANH

1. Nhà Đôi và nhà Thu cách nhau một con lạch nhỏ. Trước kia, đó chỉ là đường dẫn nước vào vườn cây. Cách đây mấy năm, nước lớn, hai bờ bị lở, rộng ra. Hai nhà cùng nhau nạo đáy, tạo thành con lạch chung. Có con lạch, nước ra vô mạnh theo thủy triều, nên không đục bùn như những đường dẫn nước khác. Hai nhà đều treo sẵn vài cái võng lên những cây dừa bên bờ lạch để nằm chơi, hưởng gió mát.

2. Hè đến, Đôi và Thu thường nằm trên võng ôn bài, đọc vui. Có lần, Thu ví con lạch này là con kênh xanh xanh của hai nhà. Cái tên “con kênh xanh xanh” giống hết tên một bài mà Đôi biết:

“Con kênh xanh xanh những chiều êm ả nước trôi...”

Thuyền ai lướt qua hàng chuối với bờ kênh.

Thuyền ai lướt qua bông lúa thướt tha...”

Theo Kim Hải



Chú thích và giải nghĩa:

- *Kênh*: công trình dẫn nước tương đối lớn, thuyền bè có thể đi lại được.
- *Lạch*: đường dẫn nước hẹp, nông, ít dốc
- *Ra vô*: ra vào
- *Thủy triều*: hiện tượng nước biển dâng lên, rút xuống hai lần trong ngày

ĐỌC HIỂU**Câu 1 trang 110 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều**

Con lạch chung của nhà Đôi với nhà Thu được tạo ra như thế nào?

Trả lời:

Con lạch chung của nhà Đôi với nhà Thu được tạo ra như sau: ban đầu nó chỉ là đường dẫn nước nhỏ vào vườn cây, nhưng vài năm trước, nước lớn, hai bờ bị lở, rộng ra, cả hai nhà cùng nạo đáy tạo thành con lạch chung.

Câu 2 trang 110 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều

Mùa hè, Đôi và Thu thường làm gì bên con lạch?

Trả lời:

Mùa hè, Đôi và Thu thường nằm trên võng ôn bài, đọc vui.

Câu 3 trang 110 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều

Cái tên "con kênh xanh xanh" mà hai bạn đặt cho con lạch thể hiện tình cảm với con lạch như thế nào?

LUYỆN TẬP**Câu 1 trang 111 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều**

Nói lời đồng ý của Thu khi Đôi rủ Thu cùng ra ôn bài.

Câu 2 trang 111 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều

Nói lời khen của các bạn khi đến thăm con lạch của hai nhà.