

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn giải Bài 2: Thư trung thu trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 2 Tập 2 sách Chân Trời Sáng Tạo được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Câu 1 (trang 59 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2)

Nghe – viết: Thư Trung thu (từ Ai yêu đến hòa bình).

Hướng dẫn

Học sinh nghe giáo viên đọc từng cụm từ của bài thơ và viết vào vở bài tập.

Thư Trung thu

Ai yêu các nhi đồng

Bằng Bác Hồ Chí Minh?

Tính các cháu ngoan ngoãn,

Mặt các cháu xinh xinh,

Mong các cháu cố gắng,

Thi đua học và hành.

Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,

Tùy theo sức của mình:

Để tham gia kháng chiến,

Để gìn giữ hòa bình.

Câu 2 (trang 60 vở bài tập Tiếng Việt 2 CTST Tập 2)

Tô màu vào bông hoa có từ ngữ viết đúng chính tả.

**Trả lời**

Từ ngữ viết đúng chính tả: **suy nghĩ, khuy áo, nguy nga, khuyết tay.**

Câu 3 (trang 60 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2)**Điền vào chỗ trống:**

a. Chữ *l* hoặc chữ *n*.

Mọi ối nhớ dần quên

Như sắc màuâu nhạt

Sao tình thương nhớ Bác

Cứ ngày càng nhân ên?

Theo Đặng Hấn

a. Vần *won* hoặc chữ *wong* và thêm dấu thanh (nếu cần).

Nhà gác đơn sơ, một góc v.....

Gỗ th..... mộc mạc, chẳng mùi sơn

Gi..... mây chiếu cói, đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn.

Theo Tố Hữu

Trả lời

a. Chữ **l** hoặc chữ **n**.

Mọi **n**ỗi nhớ dần quên

Như sắc màu **n**âu nhạt

Sao tình thương nhớ Bác

Cứ ngày càng nhân lên?

a. Vần **won** hoặc chữ **wong** và thêm dấu thanh (nếu cần).

Nhà gác đơn sơ, một góc **vườn**

Gỗ **thường** mộc mạc, chẳng mùi sơn

Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối

Tủ nhỏ vừa treo mấy áo sờn

Câu 4 (trang 61 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2)

Tô màu các từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ dưới đây:



Trả lời

Từ ngữ có trong 5 điều Bác Hồ dạy ở ô chữ trên là: **đoàn kết, kỉ luật, dũng cảm, khiêm tốn, thật thà.**

Câu 5 (trang 61 VBT Tiếng Việt 2 CTST Tập 2)

Viết 2 – 3 câu về việc em và các bạn đã làm để thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng.

Trả lời

Lớp em luôn cố gắng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Chúng em đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập để cùng nhau tiến bộ.

Câu 6 (trang 61 vở bài tập Tiếng Việt 2 CTST Tập 2)

Điền từ ngữ trả lời câu hỏi *Để làm gì?* Vào chỗ trống trong các câu dưới đây:

- a. Chúng em thi đua học tập tốt
- b. Chúng em tham gia Tết trồng cây

Trả lời

- a. Chúng em thi đua học tập tốt **để được nhận phần thưởng.**
- b. Chúng em tham gia Tết trồng cây **để bảo vệ môi trường.**

Câu 7 (trang 62 VBT Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2)

Viết 4 – 5 câu về tình cảm của em với thầy cô dựa vào gợi ý:

- a. Thầy cô em tên là gì?
- b. Thầy cô chăm sóc, dạy dỗ em như thế nào?
- c. Tình cảm của em đối với thầy cô như thế nào?



Trả lời

Cô giáo của em tên là Hoa. Cô Hoa rất xinh đẹp và hiền lành. Hằng ngày, cô dạy dỗ và chăm sóc chúng em vô cùng chu đáo. Em rất yêu quý cô. Cô Hoa là một người mẹ thứ hai của em.

Câu 8 (trang 63 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 CTST Tập 2)

Viết vào *Phiếu đọc sách* những điều em đã chia sẻ với bạn sau khi đọc một truyện về Bác Hồ.

Phiếu đọc sách

Tên truyện:

Tác giả:

Tập truyện:

Nhân vật:

+ Lời nói:

+ Việc làm:

Lời khuyên:

Trả lời

Tên truyện: Chiếc vòng bạc

Tác giả: NXB Giáo dục Việt Nam

Tập truyện: Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất

Nhân vật: Bác Hồ.

+ Lời nói: Cháu nó nhờ mua tức là nó thích lắm. Mình đã hứa thì mình phải làm cho kì được. Đây là chữ “tín”. Cần giữ trọn lòng tin với mọi người.

+ Việc làm: Bác Hồ mua cho em bé một chiếc vòng bạc.

Lời khuyên: Giữ trọn lòng tin với mọi người.

