

Nội dung hướng dẫn giải Bài 21A: Lửa thử vàng, gian nan thử sức được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.

Hoạt động cơ bản Bài 21A: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

1. Quan sát bức ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Những người trong ảnh đang làm gì?



Bài làm:

Quan sát những hình ảnh trên em thấy, những người trong tranh đang thêu.

- Tranh 1: Người phụ nữ đang thêu hoa văn cho một chiếc áo dài
- Tranh 2: Mọi người đang thêu một bức tranh bằng chữ Hán.

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc

6. Thảo luận và trả lời câu hỏi

Dòng nào dưới đây giải thích đúng tên bài đọc?

- a, Người đầu tiên truyền nghề thêu vào nước ta
- b, Người đầu tiên nhìn thấy bức tường thêu
- c, Người đầu tiên biết cách thêu.

Bài làm:

Dòng nào dưới đây giải thích đúng tên bài đọc?

Đáp án: **a. Người đầu tiên truyền nghề thêu vào nước ta**

Hoạt động thực hành Bài 21A: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

1. Hỏi - đáp:

Hỏi: - Hỡi nhỏ, Trần Quốc Khải ham học như thế nào?

Trả lời: -

Hỏi: - Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

Trả lời: -

Hỏi: - Trần Quốc Khải đã làm thế nào:

+ Để sống?

+ Để không bỏ phí thời gian?

+ Để xuống đất bình yên vô sự?

Trả lời: -

Bài làm:

Hỏi: - Hỡi nhỏ, Trần Quốc Khải ham học như thế nào?

Trả lời: - Hỡi nhỏ, Trần Quốc Khải rất ham học. Ông học cả khi đi đôn củi, lúc kéo vó tôm. Tối đến, nhà không có đèn, cậu bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng, lấy ánh sáng đọc sách.

Hỏi: - Vua Trung Quốc nghĩ ra cách gì để thử tài sứ thần Việt Nam?

Trả lời: - Để thử tài sứ thần Việt Nam, vua Trung Quốc sai dựng một cái lầu cao, mời Trần Quốc Khải lên chơi, rồi cất thang đi để xem ông xử lí thế nào.

Hỏi: - Trần Quốc Khải đã làm thế nào:

+ Để sống?

+ Để không bỏ phí thời gian?

+ Để xuống đất bình yên vô sự?

Trả lời: - Trần Quốc Khải đã làm:

+ Để sống, ông ăn dần tượng Phật nặn bằng bột chè lam.

+ Để không phí thời gian, ông mày mò quan sát, nhớ nhập tâm cách thêu và làm lọng.

+ Để xuống đất bình yên, ông học theo cách những con dơi chao cánh mà ôm lọng nhảy xuống.

2. Thảo luận để chọn ý trả lời đúng:

Câu 1: Vì sao Trần Quốc Khải được gọi là ông tổ nghề thêu?

a, Vì ông đã thêu bức trướng có ba chữ “Phật trong lòng”.

b, Vì ông đã nhập tâm cách thêu và làm lọng của Trung Quốc truyền dạy cho dân ta đầu tiên.

c, Vì ông được vua Trung Quốc khen là người có tài, ban cho bức trướng thêu.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đủ những đức tính của Trần Quốc Khải?

a, Rất ham học, học ở mọi lúc, mọi nơi.

b, Rất thông minh, đã ứng phó được mọi tình huống.

c, Rất ham học và thông minh, đã tự học được nghề thêu và làm lọng đem về truyền dạy cho dân.

Bài làm:

Câu 1: Vì sao Trần Quốc Khải được gọi là ông tổ nghề thêu?

Đáp án: b. Vì ông đã nhập tâm cách thêu và làm lọng của Trung Quốc truyền dạy cho dân ta đầu tiên.

Câu 2: Dòng nào dưới đây nêu đủ những đức tính của Trần Quốc Khải?

Đáp án: c. Rất ham học và thông minh, đã tự học được nghề thêu và làm lọng đem về truyền dạy cho dân.

3. Câu chuyện nói với em điều gì?

Bài làm:

Câu chuyện cho em hiểu được phẩm chất tốt đẹp của Trần Quốc Khải. Đó là người thông minh, ham học hỏi, giàu trí tưởng tượng, sáng tạo. Chỉ bằng cách quan sát và ghi nhớ nhập tâm, ông đã học được nghề thêu của người Trung Quốc và truyền lại cho dân.

4. Quan sát các tranh, ảnh dưới đây và trả lời câu hỏi:

Những người trong các bức tranh, ảnh là ai? Họ đang làm gì?

Bài làm:

- Tranh 1: Người trong tranh là cô giáo và học sinh. Cô giáo đang dạy học cho học sinh.
- Tranh 2: Người trong tranh là bác sĩ và người bệnh. Bác sĩ đang chăm sóc, thăm khám cho người dân.
- Tranh 3: Người trong tranh là các nhà khoa học. Họ đang nhìn qua kính hiển vi để nghiên cứu tìm tòi các phát minh mới.
- Tranh 4: Người trong ảnh là nhạc sĩ. Ông đang soạn một bài nhạc.

Hoạt động ứng dụng Bài 21A: Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Hãy hỏi người thân xem nhà em, hoặc nơi em sinh sống có ai là bác sĩ, kĩ sư, nhà văn, nhà báo, luật sư... Công việc mà người đó thường làm là gì?

Bài làm:

Ví dụ:

- Nhà em có bác cả làm bác sĩ. Mỗi ngày bác phải đến bệnh viện để thăm khám, chữa bệnh cho bệnh nhân của mình, để họ nhanh chóng khoẻ mạnh trở lại.
- Dì em là giáo viên. Mỗi ngày đi đến trường để dạy các bạn học sinh biết chữ.
- Anh họ em là kĩ sư cầu đường. Công việc của anh là thiết kế những cây cầu, đoạn đường để công nhân thi công phục vụ cho người dân đi lại.