

Nội dung hướng dẫn giải Bài 19B: Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.

Hoạt động cơ bản Bài 19B: Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng

Quan sát và trả lời câu hỏi:



Bài làm:

1. Giặc ngoại xâm đàn áp, bóc lột nhân dân ta vô cùng dã man.
2. Với lòng yêu nước, căm thù giặc và trả thù nhà, Hai Bà Trưng đã phát cờ khởi nghĩa.
3. Hai Bà Trưng đã ra trận trong khí thế oai phong lẫm liệt với binh hùng tướng mạnh.
4. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi. Giặc ngoại xâm chạy về nước, đất nước sạch bóng quân thù.

2. Kể chuyện:

Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh (trang 6 sgk)

Bài làm:

- **Tranh 1:** Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc sống dân ta. Chúng bắt dân ta phải nộp lúa gạo, bạc vàng châu

báu và nhiều sản vật quý. Dưới ách thống trị của chúng, cuộc sống của mỗi người đều rất cơ cực.

- **Tranh 2:** Lòng căm thù quân giặc, ai ai cũng muốn phanh thây xả thịt bọn chúng, bắt chúng phải đền tội ác. Vì thế ở nhiều nơi, bà con đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị giáo mác, cung tên, rèn luyện võ nghệ sẵn sàng diệt giặc.
- **Tranh 3:** Khi nghe tin Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa, dân chúng đã trùng trùng giáo mác đi theo. Hai bà mặc áo giáp phục lộng lẫy, cưỡi trên mình voi, phát cờ và vung kiếm chỉ huy. Quân ta ào ào xông lên đè bẹp kẻ thù, khiến cho chúng kinh hồn bạt vía ôm đầu chạy trốn.
- **Tranh 4:** Giành lại được non sông, hai vị anh hùng dân tộc từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước tôn vinh. Tên tuổi Hai Bà Trưng còn mãi mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

2. Kể chuyện:

Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh (trang 6 sgk)

Bài làm:

- **Tranh 1:** Nước Việt Nam ta đã bị bọn giặc phong kiến phương Bắc xâm lược. Giặc hung tàn đã giày xéo lên cuộc sống dân ta. Chúng bắt dân ta phải nộp lúa gạo, bạc vàng châu báu và nhiều sản vật quý. Dưới ách thống trị của chúng, cuộc sống của mỗi người đều rất cơ cực.
- **Tranh 2:** Lòng căm thù quân giặc, ai ai cũng muốn phanh thây xả thịt bọn chúng, bắt chúng phải đền tội ác. Vì thế ở nhiều nơi, bà con đã tập hợp lực lượng, chuẩn bị giáo mác, cung tên, rèn luyện võ nghệ sẵn sàng diệt giặc.
- **Tranh 3:** Khi nghe tin Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa, dân chúng đã trùng trùng giáo mác đi theo. Hai bà mặc áo giáp phục lộng lẫy, cưỡi trên mình voi, phát cờ và vung kiếm chỉ huy. Quân ta ào ào xông lên đè bẹp kẻ thù, khiến cho chúng kinh hồn bạt vía ôm đầu chạy trốn.
- **Tranh 4:** Giành lại được non sông, hai vị anh hùng dân tộc từ chiến trận trở về, được nhân dân cả nước tôn vinh. Tên tuổi Hai Bà Trưng còn mãi mãi sáng chói trong những trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.

3. Thi kể chuyện trước lớp

4. Phép nhân hoá

Cùng đọc hai khổ thơ trong bài Anh Đom Đóm:

Mặt trời gác núi Theo làn gió mát

Bóng tối lan dần Đóm đi rất êm

Anh Đóm chuyên cần Đi suốt một đêm

Lên đèn đi gác Lo cho người ngủ

Ra góc học tập lấy bảng nhóm. Viết các từ ngữ tìm được vào chỗ trống trong bảng?

Con đom đóm được gọi bằng gì?	Tính nết của con đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?	Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?
....

Bài làm:

Con đom đóm được gọi bằng gì?	Tính nết của con đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?	Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào?
Anh	chuyên cần	lên đèn, đi gác, đi êm suốt cả đêm, lo cho người ngủ.

Hoạt động thực hành Bài 19B: Em tự hào là con cháu Hai Bà Trưng

1. Viết vào vở theo mẫu:

- 1 dòng 4 lần chữ N (Nh) cỡ nhỏ,
- 1 dòng 2 lần tên riêng: Nhà Rồng
- 1 lần câu thơ:

Nhớ sông Lô, nhớ phố Rồng

Nhớ từ cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà

Bài làm:

Lưu ý: Học sinh nhớ viết đúng kích cỡ của chữ, viết đúng chính tả.

Phần này học sinh tự thực hiện.

2. Điền vào chỗ trống:

a, l hay n?

lànhăn nao ...únganh lảnh

b, iết hay iéc?

đi biền b.... thấy tiêng t... xanh biêng b....

Bài làm:

a, l hay n?

lành **l**ạnh nao **n**úng **l**ành lảnh

b, iết hay iéc?

đi biền **bi**ệt thấy tiêng **ti**ếc xanh biêng **bi**ếc

3. Chơi trò chơi tiếp sức: Thi tìm nhanh các từ ngữ

(chọn a hoặc b theo hướng dẫn)

Chứa tiếng bắt đầu bằng l	Chứa tiếng bắt đầu bằng n

Chứa tiếng có vần iê*t* Chứa tiếng có vần iê*c*

Bài làm:

Chứa tiếng bắt đầu bằng l	Chứa tiếng bắt đầu bằng n
lấp lánh, lập loè, long lanh, lung linh, lòng dạ, làm việc, lấp lánh, ló lảng, lũ lụt, lừa lọc, trả lời, lớp học, làm bài, kỷ luật, lao động, liên hoan...	nào nề, nao núng, núi non, ngọc ngà, nhân dân, nước ngọt, niên học, noi gương, nhỏ cỏ, nhúc nhích, nhanh nhẩu,....

Chứa tiếng có vần iê <i>t</i>	Chứa tiếng có vần iê <i>c</i>
hiểu biết, biết điều, chiết cành, biết tuốt, triết học, ráo riết, viết chữ,...	biêng biếc, điếc tai, xiếc khi, cá diếc, xanh biếc, liếc nhìn, chiếc áo,...

4. Nghe - viết

Nghe viết đoạn 4 trong bài Hai Bà Trưng (từ Thành trì của giặc đến hết)

Bài làm:

Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị nữ anh hùng chống ngoại xâm đầu tiên trong lịch sử nước nhà.