

Nội dung hướng dẫn giải Bài 15A: Người cha già mong điều gì ở cậu con trai? được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.

### ***Hoạt động cơ bản Bài 15A: Người cha già***

#### **1. Quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:**

- Tranh vẽ những ai? Họ đang cầm cái gì?
- Thử đoán xem họ đang nói gì?

#### **Bài làm:**

Quan sát tranh em thấy:

- Tranh vẽ ba người đó là hai vợ chồng già và một cậu thanh niên. Trong tranh, họ đang cầm một hũ bạc
- Theo em, ông lão đang đưa hũ bạc cho con trai và căn dặn người con phải chi tiêu đồng tiền mình làm ra một cách chính đáng và phù hợp, đừng hoang phí.

#### **2-3-4. Đọc, giải nghĩa và luyện đọc**

**5. Thảo luận và trả lời câu hỏi:** Người cha mong muốn con trai trở thành người như thế nào?

#### **Bài làm:**

Đọc câu chuyện trên em thấy, người cha muốn con trai trở thành người siêng năng làm việc, có thể tự nuôi sống mình, không phải nhờ vào người khác và biết quý trọng đồng tiền.

### ***Hoạt động thực hành Bài 15A: Người cha già***

#### **1, Đọc từng đoạn, thảo luận và trả lời câu hỏi:**

a, Đọc đoạn 2 và trả lời câu hỏi: Khi con trai đưa tiền, ông lão vút ngay xuống ao để làm gì?

b, Đọc đoạn 3 và trả lời câu hỏi: Người con đã làm lụng vất vả và kiếm tiền như thế nào?

c, Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Khi ông lão vớt tiền vào đồng lửa, người con đã làm gì? Vì sao?

d, Tìm những câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện

**Bài làm:**

a, Đọc đoạn 2 em thấy: Khi con trai đưa tiền, ông lão vớt ngay xuống ao để thăm dò thái độ của con. Nếu những đồng tiền đó không phải do anh ta khó nhọc làm ra thì anh ta chẳng tiếc.

b, Đọc đoạn 3 em thấy: Người con đã làm lụng vất vả và kiếm tiền bằng cách, anh đi xay thóc thuê, được trả công hai bát gạo anh chỉ dám ăn một bát còn để dành lại một bát. Sau ba tháng như vậy, anh dành dụm được 90 bát gạo, bán lấy tiền rồi mới trở về nhà.

c, Đọc đoạn 4 và trả lời câu hỏi: Khi ông lão vớt tiền vào đồng lửa, người con đã không sợ bỏng, vội thọc tay vào lửa lấy tiền ra. Anh ta làm thế vì những đồng tiền đó đã do anh ta phải cực khổ kiếm ra nên rất quý chúng.

d, Câu trong truyện nói lên ý nghĩa của truyện là:

- Có làm lụng vất vả người ta mới biết quý đồng tiền.
- Nếu con lười biếng, dù cha cho một trăm hũ bạc cũng không đủ. Hũ bạc tiêu không bao giờ hết chính là hai bàn tay con.

**3. Kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết.****Bài làm:**

Một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết là:

- Dao
- Mông
- Thái
- Mường
- Ba - na
- Ê - đê
- Gia - lai....

**4. Dựa vào các bài đọc trong chủ điểm Anh em một nhà, cùng nói về một dân tộc mà em biết**

**Gợi ý:**

- Nơi sinh sống
- Trang phục

**Bài làm:**

**Ví dụ: Dân tộc Thái**

Nơi sinh sống:

- Dân tộc Thái cư trú tập trung tại các tỉnh Lai châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An...
- Đây là dân tộc có số dân đông thứ ba ở nước ta

Trang phục:

- Một bộ trang phục của phụ nữ Thái gồm: áo ngắn, áo dài, váy, thắt lưng, khăn (piêu), các loại hoa tai, vòng cổ, vòng tay...
- Một bộ trang phục của nam người Thái gồm: Áo, quần, thắt lưng và các loại khăn