

Nội dung hướng dẫn giải Bài 14B: Chuyện về anh Kim Đồng được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3.

Hoạt động cơ bản Bài 14B: Chuyện về anh Kim Đồng

2. a. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, mỗi bạn kể một đoạn câu chuyện Người liên lạc nhỏ

b, Kể tiếp nối cả câu chuyện

Bài làm:

NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ

Tranh 1: Hôm ấy, Kim Đồng được giao cho một nhiệm vụ mới. Đó là phải dẫn đường cho ông kè cách mạng đến địa điểm mới và phải bảo đảm sự an toàn cho ông. Thế là hai ông cháu lên đường. Cháu đi trước, thấy có gì đáng ngờ thì làm hiệu để ông đi phía sau tránh vào hai bên đường.

Tranh 2: Hai ông cháu đang đi chợt nhìn thấy từ xa có một toán lính Tây đang ngược chiều tiến lại. Kim Đồng thân nhiên huyết sáo. Ông kè đi sau hiểu ý tránh vào sau một tảng đá lớn ở ven đường. Nhưng bọn lính đã kịp trông thấy ông già. Chúng kêu ầm lên và chạy lại. Ông kè bình tĩnh ngồi xuống tảng đá như một người đi đường mệt, phải nghỉ chân.

Tranh 3: Bọn lính thấy cậu bé liền hỏi : "Bé con đi đâu mà sớm thế ?". Kim Đồng vẫn rất bình tĩnh trả lời: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Rồi Kim Đồng quay lại gọi ông "thầy mo" đang ngồi nghỉ chân cùng đi tiếp để kịp về nhà.

Tranh 4: Thế là ông cháu lại ung dung đi qua trước mặt bọn giặc. Chúng có mắt mà đúng như mù. Nhờ sự can đảm và nhanh trí, Kim Đồng đã bảo vệ an toàn cho ông già cán bộ. Rừng núi xung quanh như cùng bừng lên chia vui với hai ông cháu.

3.Chọn từ ngữ trong ngoặc thích hợp với mỗi chỗ trống để có câu đúng:

- Anh Kim Đồng rất.....
- Các dân tộc trên đất nước ta đoàn kết như.....

(dũng cảm, liều lĩnh; kiềng ba chân, anh em một nhà)

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm:

- Anh Kim Đồng rất dũng cảm
- Các dân tộc trên đất nước ta đoàn kết như anh em một nhà

4. Thảo luận, ghi dấu gạch chéo giữa hai bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai?”, “Thế nào?” ở câu em đã viết ở hoạt động 3

Bài làm:

Ai?	Thế nào?
a. Anh Kim Đồng	rất dũng cảm
b. Các dân tộc trên đất nước ta	đoàn kết như anh em một nhà

5. Tìm cách nói so sánh.

Đọc các câu văn sau:

a, Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng.

(Vũ Tú Nam)

b, Thảo luận để tìm từ ngữ điền vào chỗ trống trong bảng nhóm

Sự vật 1	Từ so sánh	Sự vật 2
Cây gạo sừng sững	như
Hàng ngàn bông hoa	là
Hàng ngàn búp nõn	là

Bài làm:

Điền vào chỗ trống trong bảng nhóm:

Sự vật 1	Từ so sánh	Sự vật 2
Cây gạo sừng sững	như	một tháp đèn khổng lồ
Hàng ngàn bông hoa	là	hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi
Hàng ngàn búp nõn	là	hàng ngàn ánh nến trong xanh

Hoạt động thực hành Bài 14B: Chuyện về anh Kim Đồng**1. Viết vào vở theo mẫu (sgk)****2. Chọn vần ay / ây phù hợp với chỗ trống:**

- Cao ch.... xa bay
- Học th..'.... không tày học bạn
- Thức khuya d..... sớm.

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

- Cao chạy xa bay
- Học thầy không tày học bạn
- Thức khuya dậy sớm.