

Nội dung bài viết

1. [Hoạt động thực hành - Bài 22C Tiếng Việt VNEN lớp 5](#)
2. [Hoạt động ứng dụng - Bài 22C Tiếng Việt 5 VNEN](#)

Hoạt động thực hành - Bài 22C Tiếng Việt VNEN lớp 5

Câu 1. Thi đặt câu ghép:

Học sinh tiếp nối nhau thi đặt nhanh, nhiều câu ghép nói về hoạt động hoặc đặc điểm của người, vật trong những tranh, ảnh sau



Lời giải chi tiết:

- Ảnh 1:

- Anh sút bóng, em dâng bóng
- Anh mặc áo, em cởi trần
- Anh đội mũ, em đội mũ

- Ảnh 2:

- Mẹ mặc áo hồng, con mặc áo trắng
- Mẹ cõng con, con ôm mẹ

- Ảnh 3:

- Bé gái đầu quấn khăn, bé trai đầu trần
- Bé trai chọc, bé gái cười
- Bé gái mặc váy, bé trai mặc quần

- Ảnh 4:

- Mèo con trắng tinh, gà con vàng ươm
- Mèo con sười nắng, gà con chạy loanh quanh

Câu 2. Phân tích cấu tạo của các câu ghép dưới đây (viết vào phiếu học tập)

Câu ghép	QHT/cặp QHT	Vế câu 1 CN1 VN1	Vế câu 2 CN2 VN2
Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.			

Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

Đáp án:

Câu ghép	QHT/cặp QHT	Vế câu 1		Vế câu 2	
		CN1	VN1	CN2	VN2
Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.	Mặc dù nhưng.....	giặc Tây	hung tàn	chúng	không thể ngăn cản các cháu học tập, vui chơi, đoàn kết, tiến bộ.
Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.	Tuy	rét	vẫn kéo dài	mùa xuân	đã đến bên bờ sông Lương

Câu 3. Chọn vế câu thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:

<p>a) Tuy hạn hán kéo dài...</p> <p>b) ... nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.</p>	<p>(1) tuy trời đã sẫm tối</p> <p>(2) mặc dù mặt trời rực rỡ đã lên</p> <p>(3) nhưng người dân quê em rất lo lắng</p> <p>(4) nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi</p>
---	--

Lời giải chi tiết:

- a. Tuy hạn hán kéo dài nhưng cây cối trong vườn nhà em vẫn xanh tươi
- b. Tuy trời đã sầm tối nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

Câu 4. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện sau:

Chủ ngữ ở đâu?

Cô giáo viết lên bảng một câu ghép:

"Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8".

Rồi cô hỏi:

- Em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu?

Hùng nhanh nhẩu:

- Thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ.

Lời giải chi tiết:

- Câu ghép trong câu chuyện trên là: "Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8".

- Cặp quan hệ từ trong câu ghép là: Mặc dù nhưng

- Tìm các vế câu của câu ghép:

(Mặc dù) tên cướp/ rất hung hăng, gian xảo (nhưng cuối cùng) hắn/ vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8

- CN1: tên cướp
- VN1: rất hung hăng, gian xảo
- CN2: hắn
- VN2: vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8

Câu 5. Em hãy viết bài văn kể chuyện theo một trong các đề bài sau:

- (1) Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn

(2) Kể lại một câu chuyện em thích nhất trong những truyện đã được học

(3) Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó

Lời giải chi tiết:

Học sinh tham khảo các bài mẫu sau:

(1) Kể một kỉ niệm khó quên về tình bạn.

Trong tâm trí mỗi người đều có những kỉ niệm đẹp, em cũng vậy. Kỉ niệm khó quên của em là một lần đi biển Vũng Tàu cùng với My - người bạn thân của em đã lâu.

Lần đó thật vui, chúng em chắt hết đồ đạc vào va li và đi máy bay đến Vũng Tàu. Biển thật đẹp! Những rặng dừa rì rào trong gió. Những con sóng đua nhau chạy vào bờ tung bọt trắng xóa. Biển có lúc hiền hòa, lặng sóng, nhưng có lúc lại giận dữ, ngạo mạn đánh dạt tất cả cái gì xung quanh nó ra xa. Đứng trên bờ nhìn ra biển sẽ thấy thấp thoáng những đoàn thuyền đánh cá ra khơi, mang về cho mọi người những mẻ lưới nặng trĩu cá. Trên bờ, người đi tắm biển rất nhiều. Em và My cùng nhau xây lâu đài cát và "thu hoạch" được rất nhiều vỏ sò, ốc, san hô,.... Tắm biển đã thỏa thích, hai gia đình của em và My dẫn nhau ra một nhà hàng cao cấp. Ở đó, bọn em được ăn đặc sản của Vũng Tàu cùng rất nhiều món ngon khác. Buổi tối, cả hai đưa lại ra biển hóng mát và đi dạo. Lúc nghỉ ngơi, bọn em thi nhau tán gẫu những câu chuyện không có thật trên đời. Tiếng cười đùa của bọn em hòa vào tiếng dế đêm nghe rất hay, buổi đêm trên biển thật yên tĩnh

Đến giờ đã ba năm kể từ ngày em đi chơi với My nhưng em sẽ không bao giờ quên được ngày ấy vì nó đã khắc sâu vào trong tâm trí của em. Ngày ấy, là một kỉ niệm khó quên, một kỉ niệm tình bạn đẹp.

(2) Kể lại một câu chuyện em thích nhất trong những truyện đã được học.

Trong những câu chuyện đã được học, em thích nhất là câu chuyện Cây tre trăm đốt.

Truyện kể về một anh nông dân hiền lành, chăm chỉ lại thật thà. Được phú ông hứa sẽ gả con gái cho, anh đã làm việc quần quật suốt ba năm liền cho hắn, tạo ra rất nhiều của cải. Thế nhưng khi đến hẹn, phú ông lại trở mặt. Ông ta bắt anh nông dân phải tìm được một cây tre trăm đốt mới gả con gái cho.

Trong lúc anh nông dân bất lực tìm kiếm trên rừng, ở nhà, phú ông làm đám cưới gả con gái cho một tên nhà giàu khác. May mắn thay, ông Bụt đã hiện ra và giúp anh

nông dân. Ông bảo anh chặt về một trăm đốt tre, rồi dạy anh câu thần chú gắn chúng lại với nhau và tách rời ra lại để tiện di chuyển.

Trở về nhà, nhìn thấy đám cưới linh đình, anh nông dân tức giận lắm. Liền chạy vào đòi lại lễ công bằng. Thấy phú ông trơ tráo lật lọng, anh liền dùng thần chú gắn ông ta vào cây tre đến khi nào ông ta chịu thực hiện lời hứa mới thả ra.

Câu chuyện Cây tre trăm đốt đã khuyên nhủ người đọc rằng không được gian dối, phải biết giữ lời hứa của mình.

(3) Kể lại một câu chuyện cổ tích mà em biết theo lời một nhân vật trong câu chuyện đó.

Ta tên là Mai An Tiêm. Ta từ nhỏ đã nổi tiếng thông minh, lại được nhà vua nuôi lớn, hết mực tin tưởng, nên đã rất kiêu căng. Một lần, ta buông lời chưa đúng mực, nên bị vua đày ra đảo hoang.

Ra đảo hoang, ta vô cùng hối hận, vì đã khiến cả gia đình phải cùng chịu khổ. Tại đó, ta đã ra sức dựng nhà, trồng trọt để sống sót. Một hôm, ta nhìn thấy mấy chú chim đang tranh nhau ăn một quả gì đó màu xanh, ruột đỏ. Ta liền chạy lại lấy nếm thử, thấy rất ngon nên đã lấy hạt đem trồng.

Mấy tháng sau, trên bờ cát mọc đầy dây leo màu xanh với các quả lớn tròn. Khi quả chín, bổ ra bên trong đỏ tươi, ăn giòn lại ngọt. Ta đem loại quả ấy bán cho các thuyền buôn đi ngang qua, đổi lấy gạo thịt, vải vóc. Nhờ vậy cuộc sống trở nên đủ đầy.

Tiếng tăm của ta và loại quả ngon kia ngày càng lan xa. Nhà vua biết được ta có khả năng tự gây dựng cơ nghiệp, nên đã công nhận khả năng của ta. Cho mời lại về triều đình để cống hiến cho đất nước. Loại quả mà ta trồng ra được đặt tên là dưa hấu và trồng rộng rãi khắp đất nước ta.

Hoạt động ứng dụng - Bài 22C Tiếng Việt 5 VNEN

Kể cho người thân nghe câu chuyện trong bài viết của em ở lớp.