

Nội dung bài viết

1. [Hoạt động thực hành - Bài 3C Tiếng Việt lớp 5 VNEN](#)
2. [Hoạt động ứng dụng - Bài 3C Tiếng Việt 5 VNEN](#)

**Hoạt động thực hành - Bài 3C Tiếng Việt lớp 5 VNEN**

**Câu 1.**

Chọn những từ thích hợp trong ngoặc đơn đi điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

(xách, đeo, khiêng, kẹp, vác)

Chúng tôi đang hành quân tới nơi cắm trại - một thắng cảnh của đất nước. Bạn Lê ... (1) trên vai chiếc ba lô con cóc, hai tay vung vẩy, vừa đi vừa hát véo von. Bạn Thu điệu đà ... (2) túi đàn ghi ta. Bạn Tuấn “đô vật” vai ... (3) một thùng giấy đựng nước uống và đũa. Hai bạn Tân và Hưng to, khoẻ cùng hăm hở ... (4) thứ đồ lỉnh kỉnh nhất là lều trại. Bạn Phượng bé nhỏ nhất thì ... (5) trong nách mấy tờ báo Nhi đang cười, đến chỗ nghỉ là giở ra đọc ngay cho cả nhóm nghe.



**Lời giải chi tiết:**

Chúng tôi đang hành quân tới nơi cắm trại - một thắng cảnh của đất nước. Bạn Lê **đeo** trên vai chiếc ba lô con cóc, hai tay vung vẩy, vừa đi vừa hát véo von. Bạn Thu điệu đà **xách** túi đàn ghi ta. Bạn Tuấn “đô vật” vai **vác** một thùng giấy đựng nước uống và đũa. Hai bạn Tân và Hưng to, khoẻ cùng hăm hở **khiêng** thứ đồ lỉnh kỉnh

kính nhất là lều trại. Bạn Phụng bé nhỏ nhất thì **kẹp** trong nách mấy tờ báo Nhi đồng cười, đến chỗ nghỉ là giở ra đọc ngay cho cả nhóm nghe.

*Giải thích nghĩa các từ trong ngoặc:*

- + xách: cầm nhấc lên hay mang đi bằng một tay, để buông thả xuống.
- + đeo: mang đồ vật nào đó lên người, thường là những đồ dễ tháo, dễ cởi.
- + khiêng: nâng hoặc chuyển vật nặng, cùng kình bằng sức của hai hoặc nhiều người.
- + kẹp: giữ chặt lại một vật nào đó bằng cách ép mạnh lại từ hai phía.
- + vác: di chuyển một vật nặng hoặc cùng kình bằng cách đặt lên vai.

## **Câu 2.**

Lời giải nghĩa nào dưới đây nêu được nghĩa chung của cả 3 câu tục ngữ *Cáo chết ba năm quay đầu về núi; Lá rụng về cội; Trâu bảy năm còn nhớ chuồng?*

Em chọn ý đúng để trả lời:

- a. Làm người phải thủy chung.
- b. Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.
- c. Loài vật thường nhớ nơi ở cũ.

**Lời giải chi tiết:**

Nghĩa chung của cả 3 câu tục ngữ *Cáo chết ba năm quay đầu về núi; Lá rụng về cội; Trâu bảy năm còn nhớ chuồng* là:

Đáp án: b. Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên.

## **Câu 3.**

Dựa theo ý một khổ thơ trong bài *Sắc màu em yêu*, hãy viết một đoạn văn miêu tả màu sắc của những sự vật mà em yêu thích. Trong đoạn văn có sử dụng những từ đồng nghĩa.

**Lời giải chi tiết:**

**Ví dụ mẫu 1:** Màu vàng

Trong các màu sắc, em thích nhất là màu vàng. Màu vàng tươi của hoa cúc gọi nhớ mùa thu trong lành, mát mẻ. Những ánh nắng vàng nhạt trải rộng trên con đường mỗi sớm em đến trường. Màu vàng óng trên bộ lông của chị gà mái mơ. Màu vàng gọi sự no ấm, bình yên. Những cánh đòng lúa chín vàng rục. Trong vườn, lác lác những chùm khế, quả cam vàng lịm.

**Ví dụ mẫu 2: Màu đen**

Có những màu sắc lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng có màu sắc bình dị, thanh tao. Em rất yêu màu đen. Gây ấn tượng nhất là màu đen nhánh của than – vàng đen của tổ quốc, màu đen láy của đôi mắt em bé. Bầu trời khi sắp có cơn mưa lớn, những đám mây bỗng chuyển thành một màu đen kịt.

**Ví dụ mẫu 3: Màu xanh**

Đất nước Việt Nam muôn vàn cảnh đẹp với nhiều sắc màu rực rỡ. Trong những sắc màu ấy, em thích nhất là màu xanh. Đồng bằng phì nhiêu lúa xanh mơn mớn, cây ăn quả xanh um, nhảy nhót. Mảng xanh của rừng núi mang đến cho ta không khí trong lành. Cạnh bên, đại dương mênh mông xanh thẳm mát lành của thiên nhiên ban tặng nhiều cá tôm, hải sản quý. Màu xanh đất nước là màu xanh vô tận dưới bầu trời cao vợi.

**Câu 4.**

Sau đây là 4 đoạn văn tả cảnh vật sau cơn mưa chưa hoàn chỉnh. Em hãy chọn một đoạn và viết thêm vào những chỗ có dấu (...) để được một đoạn văn hoàn chỉnh.

- *Đoạn 1:* Lộp độp, lộp độp. Mưa r ồi. Cơn mưa ào ào đổ xuống làm cho mọi hoạt động dường như ngừng lại. Mưa ào ạt (...). Một lát sau, mưa ngớt dần r ồi tạnh hẳn.

- *Đoạn 2:* Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ (...). Đàn gà con (...). Chú mèo khoang (...).

- *Đoạn 3:* Sau cơn mưa, có lẽ cây cối, hoa lá là tươi đẹp hơn cả (...).

- *Đoạn 4:* Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ qua lại nườm nượp như mắc cửi (...). Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun tun vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy.

**Lời giải chi tiết:**

Học sinh tham khảo cách điền vào (...) như sau:

**- Đoạn 1:**

Mưa lộp độp, lộp độp. Mưa r ả. Con mưa ào ào đổ xuống làm cho mọi hoạt động dường như ngừng lại. Mưa ào ạt. *Từng mảng nước khổng lồ đổ ập xuống khiến những tán cây cao ngã nghiêng, cành nhánh oằn mình như sắp lìa khỏi thân cây. Những chú gà con vội chạy nhanh vào núp dưới đôi cánh của mẹ. Ngoài bờ ao, những chú ếch đua nhau cất tiếng kêu òm ộp. Tiếng mưa, tiếng gà con, tiếng ếch kêu.. đã tạo nên một bản nhạc hoà quyện. Mưa tạnh dần. Một lát sau, mưa ngớt dần r ả tạnh hẳn.*

**- Đoạn 2:**

Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái to *đứng giữa sân rửa lại bộ lông của mình. Đàn gà con quanh quẩn bên đôi chân mẹ. Chú mèo khoan vờn mình trong nắng mới.*

**- Đoạn 3:**

Sau cơn mưa, có lẽ cây cối, hoa lá là tươi đẹp hơn cả. *Cây cối bỗng trở nên xanh tươi và đầy sức sống sau khi đã gạt rửa lớp bụi thường ngày. Trong khu vườn, từng cánh hoa bung lên đầy sức sống. Những chú gà con lại tung tăng cùng mẹ bới đất tìm giun, những chú chuồn chuồn liệng cánh bay cao. Vậy là cơn mưa đã dứt, bầu trời xuất hiện, ánh nắng lại sưởi ấm tất cả.*

**- Đoạn 4:**

Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ qua lại nồm nớp như mắc cửi. *Mọi người lại hối hả quay trở về nhịp sống thường nhật của mình. Những người đi đường áo toì đã bỏ qua từ lúc nào. Vài người trú mưa dưới hiên ban nãy đã lại cười nói tiếp tục công việc của mình. Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngùn vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy.*

**Câu 5.**

Chọn một phần trong dàn ý bài văn tả cơn mưa em đã lập được ở bài 3B, viết thành một đoạn văn.

**Lời giải chi tiết:**

Học sinh tham khảo các đoạn sau:

**Mẫu 1:**

Ào... ào... ào... cơn mưa đổ xuống mặt đất một cách d ãn dập. Làm cho không khí trở nên mát lạnh nhanh chóng. Ng ồi ở trong nhà nhìn ra, cơn mưa như vô vàn những mảnh lụa trắng đang uốn lượn trong gió. Trong cơn mưa, từng hạt mưa rơi xuống, đập vào cánh cửa sổ làm vang lên âm thanh tí tách, tí tách thật là vui tai. Ngoài kia, gió thổi mạnh hơn, đưa những hạt mưa bay nhanh và xa hơn. Giống như đang có một cuộc rượt đuổi giữa những giọt nước nhỏ bé ấy. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho bầu trời cũng ngày càng nhẹ hơn. Những đám mây mỗi lúc một nhạt màu d ãn, và bay lên cao hơn. Những hạt mưa cũng cứ thế mà thưa d ãn. Thỉnh thoảng, những tiếng sấm nhỏ vang lên, như h ồi chuông thông báo rằng đã sắp tạnh mưa r ồi.

**Mẫu 2:**

Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trước sân nhà. Tiếng sấm, tiếng sét ngày càng vang lên dữ dội. Mưa bắt đầu tăng d ãn, mưa tới tấp, ào ào, nổi trên mặt sân, cây cối ngả nghiêng trong gió. Đàn gà đang thong dong ngoài vườn kiếm m ồi vôi vàng trú ẩn dưới những gốc cây tránh mưa, những chú gà nhanh chân hơn đã kịp chạy về chuồng trú ẩn. Mưa đang ào ạt, bỗng thưa d ãn r ồi tạnh hẳn. Ánh nắng mặt trời vàng óng chan hòa xuống khắp làng quê. Hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, lá trong veo như hạt ngọc. Bầu trời quang đãng, mát mẻ, vườn cây rung rinh trong gió nhẹ, những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như vừa được tắm gội sạch sẽ. Đàn gà trú ẩn dưới gốc cây vỗ đôi cánh để rơi những giọt nước nhỏ còn đọng trên đôi cánh, r ồi tiếp tục tìm m ồi. Trên con đường làng, mọi người tấp nập đi lại, tiếng xe cộ rộn vang. Cơn mưa mang đến nguồn nước quý giá cho cây cối, ruộng đ ồng, mang đến cả niềm vui cho con người.

***Hoạt động ứng dụng - Bài 3C Tiếng Việt 5 VNEN***

Chia sẻ với người thân những từ ghép có hai tiếng đ ồng nghĩa em tìm được.

**Lời giải chi tiết:**

Những từ ghép có hai tiếng đ ồng nghĩa em tìm được là: ca hát, ngắm nhìn, to lớn, nhỏ bé, tập võ, lau chùi, la hét, cất thái, xòe nở,...

\\