

## Soạn Chính tả lớp 2: Những quả đào

**Câu 1(trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2):** Tập chép:

### Những quả đào

Một người ông có ba đứa cháu nhỏ. Một hôm, ông cho mỗi cháu một quả đào. Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vân ăn xong, vẫn còn thềm. Còn Việt thì không ăn mà mang đào cho cậu bạn bị ốm. Ông bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu.

**Câu 2 (trang 93 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2):**

a) Điền vào chỗ trống s hay x?

Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã xô lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xò tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

b) Điền vào chỗ trống in hay inh?

- To như cột đình.
- Kín như bụng.
- Tình làng nghĩa xóm.
- Kính trên nhường dưới.
- Chín bỏ làm mười.