

Soạn Tập đọc lớp 2: Mùa xuân đến

Bài đọc

Mùa xuân đến

Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Bầu trời ngày thêm xanh. nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc. Rồi vườn cây ra hoa. Hoa bưởi nồng nàn. Hoa nhãn ngọt. Hoa cau thoảng qua. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích chòe nhanh nhẩu. Những chú khướu lăm điều. Những anh chào mào đom đóm đáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Chú chim sâu vui cùng vườn cây và các loài chim bạn. Nhưng trong trí nhớ ngày thơ của chú còn sáng ngời hình ảnh của một cánh hoa mận trắng, biết nở cuối đông để báo trước mùa xuân tới.

NGUYỄN KIÊN

- Mận : loài cây có hoa trắng, quả màu nâu, vàng hay xanh nhạt, ăn có vị ngọt hoặc chua.
- Nồng nàn : ý nói tỏa mùi thơm đậm đà, dễ chịu.
- Khướu : loài chim đuôi dài, màu vàng, hay hót.
- Đom đóm : đẹp bề ngoài, có vẻ chải chuốt.
- Trầm ngâm : có dáng lặng lẽ như đang suy nghĩ.

Nội dung bài: Mùa xuân đến làm cho đất trời, cây cối, chim muông, đều thay đổi, tươi đẹp bội phần.

Câu 1 (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Dấu hiệu nào báo mùa xuân đến ?

Em hãy đọc câu đầu bài.

Trả lời:

Dấu hiệu báo mùa xuân đến là khi hoa mận vừa tàn.

Câu 2 (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Kể lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến.

Em hãy đọc đoạn sau: Từ đầu... bóng chim bay nhảy, chỉ ra sự thay đổi của khu vườn.

Trả lời:

Những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến: Bầu trời ngày thêm xanh. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây đâm chồi, nảy lộc rồi ra hoa. Chim chóc bay nhảy, hót vang khắp vườn.

Câu 3 (trang 17 sgk Tiếng Việt 2 Tập 2): Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được :

Em hãy đọc đoạn sau: Rồi vườn cây ra hoa... cu gáy trầm ngâm.

Trả lời:

a) Hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân.

Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt, hoa cau thoảng qua.

b) Vẻ riêng của mỗi loài chim.

Chim chích chòe nhanh nhẩu, chim khướu lăm điều, chào mào đom đóm, cu gáy trầm ngâm.