

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 7: Song 7 The story of your life trang 121 (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 121 Tiếng Anh 6) Look at the picture and listen to the song. Which boy is in the song?

(Nhìn vào bức tranh, nghe bài hát. Chàng trai nào có trong bài hát?)



Đáp án

The boy number 1

2 (trang 121 Tiếng Anh 6) Look at the song and correct the words in blue. Then listen again and check

(Nhìn vào bài hát và sửa các từ có màu xanh. Sau đó nghe lại và kiểm tra)

Đáp án

1. at school=> on holiday	2. town=> city
---------------------------	----------------

3. walked=> wentg	4. short=> tall
5. beard=> moustache	6. finished=> left
7. do=> be	8. found>got
9. work=>travel	10. tried=> wanted

3 (trang 121 Tiếng Anh 6) Match phrases 1-5 with phrases a-e to make questions

(Nối các cụm từ 1-5 với các cụm a-e để đặt câu hỏi)

<p>1 Where did you</p> <p>2 What did you look</p> <p>3 Who was your best</p> <p>4 How did you</p> <p>5 When did you start</p>	<p>a. friend when you were nine?</p> <p>b. come to school this morning?</p> <p>c. like when you were seven?</p> <p>d. live when you were young?</p> <p>e. learning English?</p>
---	---

Đáp án

1-d	2-c	3-a
4-b	5-e	

Hướng dẫn dịch

1. Bạn sống ở đâu khi bạn còn nhỏ?
2. Bạn trông như thế nào khi bạn 3 tuổi?
3. Ai là bạn thân nhất của bạn khi bạn 9 tuổi?
4. Bạn đi học như thế nào?
5. Khi nào bạn bắt đầu học Tiếng Anh?

4 (trang 121 Tiếng Anh 6) Answer the questions in exercise 3. Compare with a partner

(Trả lời câu hỏi ở bài tập 3. So sánh với bạn cùng nhóm của mình)

5 (trang 121 Tiếng Anh 6) Work in pairs. Imagine you are sixty years old. Talk about The story of your life with the ideas in the box or your own ideas. Who has got the most interesting life?

(Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng bạn sáu mươi tuổi. Nói về câu chuyện của cuộc đời bạn với những ý tưởng trong hộp hoặc ý tưởng của riêng bạn. Ai đã có cuộc sống thú vị nhất?)



Hướng dẫn làm bài

1. I was born in Thai Binh
2. When I was young, I liked reading comics
3. I wanted to be a tour guide
4. I grew up in Thai Binh
5. When I left school, I came home
6. My first job was a teaching assistant.

Hướng dẫn dịch

1. Tôi sinh ra ở Thái Bình
2. Khi tôi còn nhỏ, tôi thích đọc truyện tranh
3. Tôi muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch
4. Tôi lớn lên ở Thái Bình
5. Khi tôi tan học, tôi trở về nhà

6. Công việc đầu tiên của tớ là trợ giảng.