

Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn **Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 2 Bài 2: Cánh đồng của bố trang 45, 46, 47, 48, 49 - Chân Trời Sáng Tạo** được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây.

Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 2: Cánh đồng của bố trang 45, 46, 47, 48, 49 (Chân trời sáng tạo)

KHỞ ĐỘNG

Giới thiệu với bạn về gia đình em.

Trả lời:

- Gia đình mình gồm có 3 người là bố, mẹ và mình. Bố mình là bác sĩ, còn mẹ mình là thợ may. Cả nhà mình rất yêu thương nhau.

- Gia đình tớ có 4 thành viên: bố, mẹ, chị gái và tớ. Bố mẹ tớ đều là công nhân ở nhà máy. Chị gái tớ là học sinh lớp 5 trường mình. Mọi người trong gia đình tớ đều rất yêu thương nhau.

KHÁM PHÁ VÀ LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 45 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đọc:

Cánh đồng của bố

Bố tôi vẫn nhớ mãi cái ngày tôi khóc, tức cái ngày tôi chào đời. Khi nghe tiếng tôi khóc, bố thốt lên sung sướng: “Trời ơi, con tôi!”. Nói rồi ông áp tai vào cạnh cái miệng đang khóc của tôi. Bố tôi nói chưa bao giờ thấy tôi xinh đẹp như vậy. Bố còn bảo ẵm một đứa bé mệt hơn cày một đám ruộng.

Buổi tối, bố phải đi nhẹ chân. Đó là một nỗi khổ của bố. Bố tôi to khỏe lắm. Với bố, đi nhẹ là một việc cực kì khó khăn. Nhưng vì tôi, bố đã tập dần. Bố nói, giấc ngủ của đứa bé đẹp hơn một cánh đồng. Đêm, bố thức để được nhìn thấy tôi ngủ - cánh đồng của bố.

Theo Nguyễn Ngọc Thuần

**Cùng tìm hiểu:**

1. Dòng nào dưới đây có thể thay thế cho ngày tôi chào đời:

ngày tôi được sinh ra

ngày tôi được bố ẵm

ngày bố thức để nhìn tôi ngủ

2. Những chi tiết nào cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời?

3. Vì sao bố phải đi nhẹ chân?

4. Bài học giúp em hiểu điều gì?

Trả lời:

1. Dòng có thể thay thế cho ngày tôi chào đời là: ngày tôi được sinh ra.

2. Những chi tiết cho thấy bố rất sung sướng khi bạn nhỏ chào đời là:

nhớ mãi cái ngày bạn nhỏ chào đời

thốt lên sung sướng “Trời ơi, con tôi!”

3. Bố phải đi nhẹ chân vì sợ tạo tiếng ồn, đánh thức bạn nhỏ đang ngủ.

4. Bài học giúp em hiểu được tình thương yêu to lớn, vĩ đại của người cha dành cho con của mình.

Câu 2 trang 46 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

a. Nghe - viết: Bọ rùa tìm mẹ (từ đầu đến lạc đường)

b. Chọn chữ **ng** hoặc **nh** thích hợp với mỗi ★:

Bọ rùa mãi chơi nên lạc mẹ. Nó ★ĩ ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp ai đi ★ang qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó ★òì phịch xuống, khóc òa lên.

Theo Gờ-ri-hen

(c) Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với chỗ trống:

Công cha như ★ (núi, lúi) Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một ★ (lòng, nòng) thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới ★ (là, nà) đạo con.

Ca dao

Ngày nào em bé cón con

Bây giờ em ★ (đá, đã) lớn khôn thế này

Cơm cha, áo mẹ ★ (chữ, chử) thầy

Kể sao cho bõ ★ (những, những) ngày ước ao.

Ca dao

Trả lời:

b.

Bọ rùa mãi chơi nên lạc mẹ. Nó **nhĩ** ra cách vẽ hình mẹ để nhờ các bạn tìm giúp. Gặp ai đi **ngang** qua nó cũng hỏi. Mãi vẫn không tìm được mẹ, nó **ngòì** phịch xuống, khóc òa lên.

Theo Gờ-ri-hen

c.

Công cha như **núi** (núi, lúi) Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một **lòng** (lòng, nòng) thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới **là** (là, nà) đạo con.

Ca dao

Ngày nào em bé cón con

Bây giờ em **đã** (đả, đã) lớn khôn thế này

Cơm cha, áo mẹ **chữ** (chử, chữ) thầy

Kể sao cho bõ **những** (nhửng, những) ngày ước ao.

Ca dao

Câu 3 trang 47 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Thực hiện các yêu cầu dưới đây:

a. Tìm những từ ngữ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng sau:

Người sinh ra em

Người sinh ra bố em

Người sinh ra mẹ em

b. Tìm thêm 3 - 5 từ chỉ người trong gia đình (theo mẫu)

M: anh, em

Trả lời:

a. Từ có nghĩa phù hợp với mỗi dòng là:

Người sinh ra em: mẹ

Người sinh ra bố em: bà nội

Người sinh ra mẹ em: bà ngoại

b. Các từ chỉ người trong gia đình: anh, em, bố, cha, cô, dì, chú, bác, thím, o, dượng, ông nội, ông ngoại, chị, cậu, mẹ...

Câu 4 trang 47 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đặt 1-2 câu giới thiệu người bạn thân của em (theo mẫu):

Ai (cái gì, con gì)	là gì?
Bé Khuê	là em gái của em.

Trả lời:

Học sinh tham khảo các câu sau:

Chị Lan Anh là chị họ của em.

Minh Tuyết là bạn cùng bàn của em.

Hùng là người bạn thân nhất của em.

Bằng là em trai của em.

Câu 5 trang 48 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nói và nghe:

a. Nói lời cảm ơn và lời chào của bộ rùa với ong, kiến, rái cá trước khi cùng mẹ về nhà.



b. Đóng vai để nói lời đáp của em:

- Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ?

- Cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ. Để tuần sau nhé.

- ...

Trả lời:

a. Nói lời cảm ơn và lời chào của bộ rùa với ong, kiến, rái cá trước khi cùng mẹ về nhà:

Cảm ơn mọi người đã giúp em tìm mẹ ạ. Bây giờ em về nhà với mẹ đây. Tạm biệt mọi người!

Em cảm ơn các anh, các chị đã giúp em tìm được mẹ. Giờ em theo mẹ về nhà đây. Chào mọi người nhé!

b. Gọi ý lời đáp:

- Mẫu 1:

Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ?

Cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ. Để tuần sau nhé.

Vâng ạ, thế thì chờ tuần sau bố đưa con đi nhà sách nhé!

- Mẫu 2:

Bố ơi, cuối tuần này bố đưa con đi nhà sách được không ạ?

Cuối tuần này bố đi công tác rồi con ạ. Để tuần sau nhé.

Tiếc quá, thôi thì chờ tuần sau bố có thời gian rồi hai bố con mình cùng đi cũng được ạ.

Câu 6 trang 48 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo**Viết tin nhắn:**

a. Đọc tin nhắn sau và trả lời câu hỏi:

- Bạn Vân Thi nhắn tin cho ai?

- Bạn Vân Thi nhắn những gì?



b. Chọn 1 trong 2 tình huống sau rồi viết tin nhắn báo cho người thân biết:

- Em tới trường đá bóng với mấy bạn cùng lớp.
- Em tới nhà bạn học nhóm.



a. Trả lời câu hỏi:

- Bạn Vân Chi nhắn cho bố mẹ.
- Bạn Vân Chi nhắn như sau: "Con sang nhà bạn Lam để cùng các bạn tập văn nghệ. Khoảng 5 giờ chiều con sẽ về"

b. Gợi ý các tin nhắn sau:

- Tình huống 1: Em tới trường đá bóng với mấy bạn cùng lớp:

Bố mẹ ơi, con xin phép đến trường để đá bóng với các bạn. Bài tập về nhà con đã làm xong hết rồi ạ. Con sẽ về nhà trước 5 giờ chiều.

- Tình huống 2: Em tới nhà bạn học nhóm.

Bố mẹ ơi, con xin phép sang nhà Hoa để học nhóm với các bạn trong tổ ạ. Khoảng 11 giờ trưa con sẽ về.

VẬN DỤNG

Câu 1 trang 49 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Đọc một truyện về gia đình:

- Chia sẻ về truyện đã đọc
- Viết vào Phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ.



Câu 2 trang 49 Tiếng Việt 2 tập 1 Chân trời sáng tạo

Nói câu thể hiện tình cảm của em với bố mẹ hoặc người thân.

►► **CLICK NGAY** vào nút **TẢI VỀ** dưới đây để tải về Giải bài tập SGK Bài 2: Cánh đồng của bố trang 45, 46, 47, 48, 49 Tiếng Việt lớp 2 sách Chân trời sáng tạo file PDF hoàn toàn miễn phí.