

Nội dung bài viết

1. [Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật \(Kết nối tri thức\)](#)

Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật (Kết nối tri thức)

Từ cuốn sách yêu thích, có thể sáng tạo những sản phẩm nghệ thuật mới, chẳng hạn: sáng tác thơ, kể chuyện sáng tạo, vẽ tranh thể hiện một số chi tiết, nhân vật đáng nhớ hoặc minh họa cho chuỗi sự kiện (truyện tranh).

Ví dụ:

Thơ về Thánh Gióng

“Đời Hùng Vương thứ sáu

Nước nhà đang bình yên

Bỗng giặc Ân khát máu

Sang xâm lấn nước mình

Chúng đem quân bạo ngược

Đốt phá bao xóm làng

Khắp đường quê bến nước

Xác chết nằm ngổn ngang

Vua c`âm lòng không được

Sai sứ giả mau mau

Tìm người tài giúp nước

Mong thoát nạn binh đao

Thuở ấy làng Phù Đổng

Có một chuyện kỳ khôi

Cậu bé tên là Gióng
Ba tuổi, chưa nói cười

Một hôm loa vang gọi
Của sứ giả: – Loa loa!
Ai là người tài giỏi
Mau ra cứu nước nhà!

Gióng đang nằm trên võng
Lẳng nghe, bật dậy ngay
Vội bảo với mẹ Gióng
– Mẹ mời sứ vào đây!

Mẹ sững sờ ngạc nhiên
Nhìn con như kẻ lạ
Dù nửa ngờ nửa tin
Vẫn ra mời sứ giả
Sứ giả bước vào nhà
Gióng cất lời đõng dạc
– Hỡi sứ giả nghe ta
V`êtau vua gấp gấp

Đúc cho ta một ngựa

Một chiếc gậy cậ̀n tay

Và thêm chiếc nón nụ̃a

Đầu bằng sắt, đem đây!

Sứ giả vội đi ngay

Trong lòng vui ra mặt

Ngựa phóng như tên bay

Về kinh thành tức khắc

Giống cười bảo mẹ rằng:

– Bây giờ con đói lắm

Mẹ nấu cơm con ăn

Để con thêm sức mạnh

Bao nhiêu nụ̃a cơm nếp

Cả làng thổi, đem sang

Giống ta ăn sạch hết

Không một chút ngại ngần

Rụ̃a vượn vai đứng dậy

Thoắt hóa thành chàng trai

Đưa tay chân vung vẩy

Oai phong không nhường ai

Các lò rèn trong nước
Bận rộn suốt ngày đêm
Đúc ngựa, nón, gậy sắt
Mang về cho Gióng xem

Gióng cầm gậy uốn thử
Gậy liềm gãy làm đôi
Gióng nhảy lên lưng ngựa
Ngựa khuyu chân tức thời

Mọi người đều kinh ngạc
Trước sức mạnh siêu nhiên
Bèn đúc ngựa gậy khác
Nặng đến trăm người khiêng

Gióng liềm đội nón sắt
Tay cầm gậy vôi vàng
Nhảy phốc lên lưng ngựa
Ngựa tung chân hí vang

Gióng từ biệt mẹ hiềm
Và bà con làng xóm
Cùng lớp lớp thanh niên

R ầm rập xông ra trận

Giặc Ân tràn khắp lối

Cướp của r ồi đốt nhà

Bức hiếp dân vô tội

Trẻ già đều không tha

Gióng cau mây giận dữ

Thúc ngựa sắt xông lên

Giặc huỳnh hoang chống cự

Gậy Gióng đập chết li ền

Ngựa sắt càng thêm khoái

Phun lửa đốt thành tro

Bất ngờ gậy sắt gãy

Gióng không hề âu lo

Vội cúi xuống bên đường

Nhổ bụi tre làm gậy

Quất vào đầu đối phương

Giặc thua to, rút chạy.

Đánh đuổi xong giặc Ân

Cùng đoàn quân chiến thắng

Giống cưỡi ngựa qua làng

Nhằm Sóc Sơn bay thẳng.

Người đời sau tưởng nhớ

Đến công đức của ông

Nên lập đền thờ tự

Đức Phù Đồng Thiên Vương.”