

Nội dung bài viết

1. [Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Vua chích chòe \(Kết nối tri thức\)](#)

Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Vua chích chòe (Kết nối tri thức)

Sau khi đọc

Nội dung chính:

“*Vua chích chòe*” khuyên con người không nên kiêu ngạo, nông cu ồng thích nhạo báng người khác. Đồng thời thể hiện sự bao dung, tình yêu thương của nhân dân với những người biết quay đầu, hoàn lương.

Gợi ý trả lời câu hỏi sau khi đọc:

Câu 1 (trang 41 SGK ngữ văn 6 Tập 2 mới)

- Trong bữa tiệc kén chọn phò mã, công chúa đã giễu cợt, nhạo báng và chê bai tất cả mọi người, chẳng tha một ai.

+ Người thì nàng cho là quá mập, đặt tên là “*thùng tô-nô*”

+ Người mảnh khảnh thì nàng nói “*mảnh khảnh thế thì gió thổi bay*”.

+ Người lùn thì nàng chê “*lùn lại mập thì vụng về lắm*”.

+ Người xanh xao bị nàng đặt tên là “*nhọt nhạt như chết đuối*”.

- Đi đầu này cho thấy nàng công chúa này là một người kهنh kiêu, hay trêu ghẹo và coi thường người khác. Công chúa cũng có vẻ tinh nghịch, láu lỉnh của một người quen được nuông chi ầu.

Câu 2 (trang 41 SGK ngữ văn 6 Tập 2 mới)

- Nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ban truy ền sẽ gả công chúa cho người ăn mày đầu tiên đi qua hoàng cung.

- Đây là một hình phạt khá nặng nề dành cho công chúa, bởi ngay sau đó, theo lệ, công chúa phải theo ch ồng ra khỏi cung.

Câu 3 (trang 41 SGK ngữ văn 6 Tập 2 mới)

- Trong câu chuyện này, nhân vật Vua chích chòe đã đóng giả là người hát rong, với mục đích chính là đưa ra các thử thách cho nàng công chúa, dạy cho nàng một bài học và uốn nắn tính kiêu ngạo của nàng.

- Vì là nhân vật chức năng nên chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, nhân vật mới cởi bỏ lối hóa trang và trở lại với thân phận thật của mình.

Câu 4 (trang 41 SGK ngữ văn 6 Tập 2 mới)

- Chủ đề của truyện: Mỗi người đều có một giá trị nhất định và tất cả đều bình đẳng như nhau. Người có địa vị nhưng kiêu căng, ngông cuồng, coi thường người khác thì cũng có thể đến một ngày rơi vào tình cảnh thấp hèn, khổ cực và bị người khác chê bai, nhạo báng. Vì vậy, đi đâu quan trọng là phải biết tôn trọng và sống hòa nhã cùng mọi người.

Câu 5 (trang 41 SGK ngữ văn 6 Tập 2 mới)

“Tôi” tức là người kể chuyện và “bạn” tức là người đọc, người nghe. Khi người kể chuyện nói: “*Tôi tin rằng, tôi và bạn đều có mặt trong buổi lễ cưới*” thì người đọc, người nghe hiểu rằng đây là một câu thoại có ý hài hước, bông đùa vì đó là một giả định không có thật. Lời kể này cho thấy câu chuyện chỉ là một sản phẩm hư cấu, sáng tạo của người kể. Thậm chí ở một số truyện cổ tích nước ngoài, người kể chuyện còn nhấn mạnh hàm ý “công thức” này: “thế là hết chuyện, đến đây thì tôi không còn gì bịa cho anh nghe nữa đâu”.