

Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Trả lời câu hỏi giữa bài Sử 6 Bài 14 (Chân trời sáng tạo)

Câu hỏi trang 72 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào thông tin bài học và tư liệu hình 14.1, em hãy:

- Cho biết nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thời gian nào?
- Nêu phạm vi không gian của nhà nước Văn Lang.
- Cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang thuộc địa phương nào ngày nay?

Lời giải:

- Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỉ VII TCN.
- Địa bàn chủ yếu của nhà nước Văn Lang thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay.
- Kinh đô của nước Văn Lang đóng ở Phong Châu thuộc tỉnh Phú Thọ hiện nay.

Câu hỏi 1 trang 74 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào sơ đồ 14.2, em hãy trình bày về bộ máy tổ chức của nhà nước Văn Lang.



Lời giải:

- Tổ chức bộ máy nhà nước của nước Văn Lang:
- + Đứng đầu nhà nước là Vua Hùng (giúp việc cho vua có các lạc hầu).
- + Cả nước được chia làm 15 bộ, do Lạc tướng đứng đầu.
- + Dưới bộ là các chiềng, chạ do Bô chính (già làng) đứng đầu.
- Nhận xét: tổ chức nhà nước Văn Lang còn đơn giản, sơ khai nhưng đã bước đầu có hệ thống.

Câu hỏi 2 trang 74 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Quan sát các hình từ 14.3 đến 14.6 và kết hợp thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà nước thời Âu Lạc có điểm gì mới so với nhà nước thời Văn Lang?

Lời giải:

- Điểm mới trong tổ chức nhà nước thời Âu Lạc (so với nhà nước Văn Lang):
- + Vua nắm giữ nhiều quyền hành và có vị thế cao hơn trong việc trị nước.
- + Có quân đội mạnh, vũ khí tốt; có thành Cổ Loa kiên cố, vững chắc.

Giải luyện tập & vận dụng Bài 14 Sử lớp 6 (Chân trời sáng tạo)

Luyện tập 1 trang 76 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Hoàn thành bảng thống kê các nội dung dưới đây về nhà nước Văn Lang và Âu Lạc:

	Nước Văn Lang	Nước Âu Lạc
Thời gian ra đời		
Đứng đầu nhà nước		
Kinh đô		

Lời giải:

	Nước Văn Lang	Nước Âu Lạc
Thời gian ra đời	- Thế kỉ VI TCN	- khoảng năm 208 TCN
Đứng đầu nhà nước	- Hùng Vương	- An Dương Vương
Kinh đô	- Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ)	- Phong Khê (Đông Anh, Hà Nội)

Luyện tập 2 trang 76 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Em hãy cho biết các mốc thời gian sau gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của thời kì Văn Lang, Âu Lạc?



Lời giải:

Mốc thời gian	Sự kiện
Thế kỉ VII TCN	Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang thu phục các bộ lạc khác, lập ra nhà nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu (Việt Trì, Phú Thọ).
Năm 214 TCN	Quân Tần ở phương Bắc đánh xuống vùng đất sinh sống của các bộ tộc Việt.
Năm 208 TCN	Nhà nước Âu Lạc ra đời.
Năm 179 TCN	Âu Lạc bị sáp nhập vào Nam Việt.

Vận dụng 3 trang 76 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Từ câu truyện bọ cạp trúng trong truyền thuyết “Con rồng cháu tiên”, em hiểu thế nào về 2 chữ “đồng bào” và truyền thống “tương thân tương ái” của người Việt?

Lời giải:

- Ý nghĩa chữ “đồng bào: theo nghĩa đen, “đồng bào” có nghĩa là “cùng một bọc” hay là “cùng một bào thai”, là anh em ruột thịt. Như vậy, chữ “đồng bào” được hiểu là những người cùng một giống nòi, một dân tộc, một tổ quốc với mình (hàm ý có quan hệ thân thiết như ruột thịt).

- Tương thân tương ái được hiểu là tình yêu thương giữa con người với con người, sẵn sàng đồng cảm, chia sẻ, thấu hiểu và giúp đỡ người khác khi người ta gặp khó khăn. Rộng hơn nữa chính là tình đồng bào, tinh thần đoàn kết.