

Nội dung bài viết

1. [Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 85: Tiết 8](#)

*Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 trang 85: Tiết 8*

**Câu 1:** Viết lời đáp của em:

- a) Khi bà bảo em giúp bà khâu kim.
- b) Khi chị bảo em giúp chị nhặt rau nhưng em chưa làm bài xong.
- c) Khi một bạn ở lớp nhờ em giúp bạn làm bài trong giờ kiểm tra.
- d) Khi bạn mượn em cái gọt bút chì.

**Gợi ý:** Tùy vào mỗi tình huống, em đáp lại với thái độ lịch sự, nhã nhặn và lễ phép với người lớn.

**Trả lời:**

- a) Vâng ạ, cháu làm ngay đây.
- b) Chị ơi, chị chờ em một lát, em làm xong bài này sẽ giúp chị ngay.
- c) Bạn thông cảm, mình không thể giúp bạn được. Bạn hãy cố gắng lên !
- d) Đây này, bạn cầm đi.

**Câu 2:** Viết khoảng 5 câu kể về một bạn lớp em.

**Gợi ý :**

- Bạn ấy tên là gì ?
- Bạn có đặc điểm gì nổi bật ?
- Bạn học tập ra sao ?
- Em mong muốn tình bạn đó sẽ thế nào ?

**Bài làm**

Khánh Nam là lớp trưởng của lớp em. Đó là cậu bạn rất thông minh, học giỏi và hay giúp đỡ mọi người. Các bạn trong lớp đều rất yêu mến Khánh Nam. Em xem bạn ấy là một tấm gương tốt để noi theo. Em mong muốn tình bạn của chúng em luôn gắn bó và bền chặt.