

Nội dung bài viết

1. [Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 41: Chính tả](#)

GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 TRANG 41: CHÍNH TẢ

Câu 1: Điền vào chỗ trống những tiếng bắt đầu bằng **r, d** hoặc **gi** :

Rừng đã vắng lặng thu. Những thân cây cao lừng chùng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không tĩnh lặng n ồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ả lên men. Chẳng biết mưa từ bao mà thân cây thông đại trắng mốc, nứt nẻ, d ầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng, nhưng đâu đó vẫn âm âm một tiếng vang r ền, không thật rõ Hay là gió đã nổi lên ở khu phía bên kia ?

Trả lời:

Rừng đã vắng lặng thu. Những thân cây cao lừng chùng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không **gian** tĩnh lặng n ồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ả lên men. Chẳng biết mưa từ bao **giờ** mà thân cây thông đại trắng mốc, nứt nẻ, **d ầu**, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng **gió**, nhưng đâu đó vẫn âm âm một tiếng vang r ền, không thật rõ **ràng**. Hay là gió đã nổi lên ở khu **rừng** phía bên kia ?

Câu 2: Điền vào chỗ trống **ên** hoặc **ênh** :

– Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh

M.... mông sóng biển, L.... đ.... mạn thuy ền.

Sớm chi ầu, nước xuống tri ầu l....

Cực thân từ thuở mới l.... chín mươi

– Cái gì cao lớn l.... kh....

Đứng mà không tựa ngã k.... ngay ra ?

Trả lời:

- Mẹ rằng : Quê mẹ, Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, **lênh đênh** mạn thuy ền.

Sớm chi ầu, nước xuống tri ầu **lên**

Cực thân từ thưở mới **lên** chín mười.

- Cái gì cao lớn **lênh khêh**

Đứng mà không tựa ngã **kêh** ngay ra ?