

Nội dung bài viết

1. Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 41, 42, 43: Luyện từ và câu

GIẢI VỞ BÀI TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 4 TRANG 41, 42, 43: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ?

I. Nhận xét

Câu 1: Đọc các câu sau. Đánh dấu x vào ô trống trước câu kể **Ai là gì ?**. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ trong từng câu vừa tìm được.

a)

Ruộng rẫy là chiến trường,

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương thi đua với tiền phương.

b)

Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Trả lời:

a)

X Ruộng rẫy là chiến trường.

X Cuốc cày là vũ khí.

X Nhà nông là chiến sĩ.

b)

X Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.

Câu 2: Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành ?

Trả lời:

Chủ ngữ trong các câu trên do những danh từ tạo thành.

II. Luyện tập

Câu 1: Đọc các câu sau. Đánh dấu x vào ô trống trước câu kể **Ai là gì ?**. Gạch dưới bộ phận chủ ngữ của từng câu.

Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.

Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

Hoa phượng là hoa học trò.

Trả lời:

X Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận.

X Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.

X Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực sự là nỗi niềm bông phượng.

X Hoa phượng là hoa học trò.

Câu 2: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo câu kể **Ai là gì ?**

A	B
1. Bạn Lan	a, là tương lai của đất nước
2. Người	b, là người mẹ thứ hai của em
3. Cô giáo	c, là người Hà Nội
4. Trẻ em	d, là vốn quý nhất

Trả lời:

1-c ; 2-d ; 3-b ; 4-a

Câu 3: Điền vào chỗ trống từ ngữ thích hợp làm vị ngữ để hoàn chỉnh câu kể **Ai là gì** ?

– Bạn Bích Vân.....

– Hà Nội

– Dân tộc ta

Trả lời:

- Bạn Bích Vân là một lớp trưởng gương mẫu.

- Hà Nội là thủ đô của nước ta.

- Dân tộc ta là một dân tộc anh hùng.