

Nội dung bài viết

1. [Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 90: Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 1](#)

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3 trang 90: Ôn tập cuối học kì 1 - Tiết 1

Câu 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm **Quê hương**.

Câu 2. Viết lại các từ trong bài chính tả **Rừng cây trong nắng**:

a) - Bắt đầu bằng **tr**:

- Bắt đầu bằng **ch**:

b) - Bắt đầu bằng **v**:

- Bắt đầu bằng **d**:

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui *sau*:

Người nhất nhất

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu bé nói với mẹ:

- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhất lắm.

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao con lại nói thế?

Cậu bé trả lời:

- Vì mỗi khi sang đường thì bà lại nắm chặt lấy tay con

TRẢ LỜI:

Câu 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm **Quê hương**.

Giọng quê hương

Quê hương

Thư gửi bà

Đất quý, đất yêu

Vẽ quê hương

Chỗ bánh khúc của dì tôi

Câu 2. Viết lại các từ trong bài chính tả **Rừng cây trong nắng**:

a) - Bắt đầu bằng tr: trong, tròi, trảng (lệ), tràm

- Bắt đầu bằng ch: chim

b) - Bắt đầu bằng v: vàng, vôi, vẽ, vuron, vang, vọng

- Bắt đầu bằng d: dưới, dấy

Câu 3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau:

Người nhát nhát

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu bé nói với mẹ:

- Mẹ ạ, bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao con lại nói thế?

Cậu bé trả lời:

- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt lấy tay con.