

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn mướp

Quê tôi ở vùng ngoại thành. Mỗi cuối tuần về đó, tôi lại được sống trong không khí thanh bình, trong lành cùng vườn hoa cây trái. Nhà bà tôi có một giàn mướp vô cùng xanh tốt. Ai ai cũng phải để mắt ngắm nhìn.

Nhìn giàn mướp, tôi luôn nghĩ ngay đến một tấm thảm xanh thần kì trong mấy câu chuyện cổ tích. Tấm thảm đặc biệt này được nâng đỡ cố định bởi những thanh gỗ, tre. Những thanh cây được đóng chắc chắn xuống đất, nâng những thanh cây ngang dọc đan xen phía trên. Người ta đã khéo léo đặt mấy cái cọc nghiêng để dây mướp leo theo cọc lên phía trên giàn. Bà tôi bảo, hồi đầu, giàn mướp chỉ là mấy cái nụ cây bé xíu. Nhưng mướp lớn nhanh lắm, chẳng mấy chốc, chúng đã mọc dài những dây là dây. Từng dây mướp to chừng ngón tay, mọc chằng chịt, đan lẫn vào nhau. Có những dây mọc vươn dài lên tận tường nhà. Chúng bám chắc vào tường bởi nhờ những cọng dây tua rua, nho nhỏ. Lá mướp như một lá xoan đào khổng lồ. Chúng có những mép lá mọc dài tạo thành hình bàn tay kì thú. Giống những loài cây dây leo khác, lá mướp thô ráp với những chiếc lông tơ nhỏ xíu, trắng trắng trên bề mặt. Mấy lá non mịn hơn, xanh tươi mỡ màng. Hoa mướp đẹp lắm! Chẳng rõ có phải nắng hè thu mình vào cánh hoa mướp hay không mà chúng lại vàng tươi đến thế. Hoa mướp lại còn giấu trong mình mùi hương dịu dịu, thanh mát. Ban đầu, hoa mướp nở rộ từng bông. Khi hoa tàn dần cũng là lúc quả mướp đã dài chừng một gang tay. Giàn mướp rất sai quả. Quả im lìm nằm ngang trên giàn, quả lúc lỉu vươn xuống phía dưới. Suốt mùa hè, mướp cứ thay nhau ra hoa, kết quả. Chẳng mấy chốc, giàn mướp nhà bà tôi đã đầy quả. Quả mướp dài ngắn khác nhau, cùng một màu xanh non. Ong bướm đua nhau kéo tới dạo chơi trên giàn mướp.

Tôi thích ăn canh mướp bởi vị giòn ngọt, thơm thơm của nó. “Tấm thảm xanh” nhà bà tôi chẳng có những phép nhiệm màu nhưng đem đến cho gia đình tôi những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Giàn mướp xanh với muôn hoa vàng, muôn quả ngọt sẽ mãi là một hình ảnh tươi đẹp về nhà bà, về quê hương của tôi.



Dàn ý Tả một giàn dây leo

a) Mở bài: Giới thiệu về giàn cây ăn quả em sẽ tả.

+ Ai trồng?

+ Trồng vào khi nào?

+ Trồng ở đâu?

b) Thân bài:

- Tả cây: Cây thân leo, bò ngoằn ngoèo trên giàn.

- Tả lá cây: Lá to hơn bàn tay người lớn, mặt lá ram ráp,...
- Tả hoa: Hoa màu gì? To hay nhỏ?
- Tả quả: Nhiều quả, lúc đầu nhỏ sau to dần, to dần.

c) Kết bài:

- Nêu tác dụng.
- Cảm nghĩ của em đối với giàn cây em tả.

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn thiên lý

Vườn nhà em có một giàn hoa thiên lý rất đẹp. Hoa thiên lý rất thơm nữa lên ai vào nhà em cũng khen giàn hoa thiên lý này.

Giàn thiên lý được em và mẹ trồng cách đây một năm rồi. Cây lớn thật nhanh mẹ em bắc mấy cái cây xếp thành hình chữ nhật cho cây leo lên quấn lấy nhau như một cái bạt xanh che nắng che mưa nhìn thật đẹp. Lá cây thiên lý nhỏ nhỏ màu xanh lục, phủ kín cái giàn mẹ em bắc. Hoa thiên lý rất đẹp, cánh hoa thiên lý nhỏ có màu vàng hơi pha chút màu trắng xếp thành từng chùm như làm đẹp cho giàn thiên lý. Hoa thiên lý còn rất thơm đôi khi có cơn gió thổi qua hương thơm đó lan tỏa ra rất xa khiến mọi người ai đi qua cũng biết nhà có giàn thiên lý.

Hoa thiên lý còn rất bổ ích được dùng trong các món ăn làm cho món ăn thêm ngon và giàu dinh dưỡng hơn. Mẹ em hay lấy hoa thiên lý để nấu canh ăn cho mát hoặc để xào thịt trâu, thịt bò.

Như vậy em rất thích giàn hoa thiên lý nó vừa cho em bóng mát, lại đẹp trang trí thêm khu vườn nhà em và nó còn rất bổ ý tạo nên các món ăn ngon. Em hứa sẽ chăm sóc nó hàng ngày để cây mãi xanh tươi và ra nhiều hoa.

Dàn ý Tả một giàn dây leo - giàn thiên lý

I. Mở bài: Giới thiệu đối tượng được miêu tả: giàn hoa thiên lý của nhà em.

II. Thân bài:

a. Giới thiệu chung về giàn thiên lý.

- Là một loại cây thân mềm, thường leo theo các bờ giậu bờ rào nên được người ta gọi là cây leo.
- Thiên lý có thể được tìm thấy ở các cánh rừng thưa. Song, thiên lý cũng được gieo trồng ở nhiều nơi và trong đó có Việt Nam.
- Là loại cây quen thuộc, gắn gũi với cuộc sống con người, gắn bó thân thiết với gia đình em

b. Miêu tả chi tiết.

- Trồng ở trước nhà, trên những sào nứa bố dựng trên cao.
- Thân cây quấn vòng những cây sào, phủ kín cả giàn. Những khi trời nắng to, sân nhà vẫn râm mát là nhờ giàn thiên lý...
- Lá cây có màu xanh lục như mọi loại cây khác. Giàn thiên lý còn cho không gian gia đình sắc vàng trắng của hoa.
- Hoa thiên lý nhỏ xinh, mọc thành từng chùm thích mắt. Hoa thiên lý có mùi thơm rất đặc trưng.

c. Ý nghĩa với đời sống.

- Giàn hoa cho bóng mát. Giàn thiên lý còn tạo cho không gian gia đình những khoảng xanh mát
- Hoa thiên lý còn được sử dụng như một loại thức ăn hay chữa bệnh tự nhiên rất bổ dưỡng.

III. Kết bài: Nêu cảm nhận của em về giàn thiên lý.

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn gác

Nhà bà ngoại em ở ngoại ô thành phố, mỗi dịp cuối tuần, ba mẹ lại cho em về thăm ông bà. Ở đây, em thấy ông bà trồng được rất nhiều loại cây trái. Trong những cây mà bà em trồng, em thấy có một giàn gác rất sai quả. Em rất thích vẻ đẹp của nó.

Giàn gác này của nhà bà em trồng đã lâu năm rồi. Cứ hết mùa, bà lại cắt hết những dây đã héo úa đi chỉ còn chừa lại một đoạn thân khoảng ba, bốn mươi xăng ti mét từ gốc lên. Sang mùa sau, từ gốc gác đó, những mầm non mới lại bắt đầu vươn ra, lớn lên rồi leo kín cả giàn.

Gốc cây gác rất to, có cả một thân tròn phình hẳn ra, nổi lên mặt đất. Thân gốc to bằng cái bắp cày, rễ cây đâm tua tủa ra cả một vùng đất xung quanh. Ông em bắc một cái giàn chắc chắn bằng dây thép chắc để làm giàn cho gác leo, Thân và lá gác phủ kín cả giàn thành một màu xanh mướt.

Lá gác to, màu xanh đậm. Mỗi lá to bằng cả bàn tay em. Từng lớp lá gác cứ xếp chồng lên nhau tạo thành một vòm trời màu xanh đậm. Mùa hè mà đứng dưới giàn gốc của ông bà em cũng ít thấy có ánh nắng nào lọt qua. Hoa gác không vàng như hoa mướp, cũng không trắng tinh như hoa bầu, hoa gác có màu vàng nhạt rất nhẹ, dịu và đẹp.

Cánh hoa gác to nhưng rất mềm và mịn. Hoa nở độ hai ba ngày rồi bắt đầu tàn để kết trái. Khi hoa kết thành trái gác nhỏ, quả có màu xanh non, gai dài và dày chi chít.

Dần dần khi quả lớn, màu xanh đậm hơn, gai cũng thưa dần và cứng. Khi quả già và chín, gác có màu đỏ tươi, tuyệt đẹp. Giàn gác nhà ông bà em rất sai quả từng quả gác lúc lỉu chóc xuống dưới giàn như những chú lợn con đang nằm hóng mát.

Giàn gác vừa cho bóng mát, vừa cho quả để chế biến món ăn. Dưới giàn gác xanh tốt ấy, ông em kê một bộ bàn ghế nhỏ, ông hay ngồi chơi cờ ở đó. Em còn rất thích ăn món xôi gác do bà ngoại làm. Màu xôi đỏ tươi, bóng loáng và thơm ngào ngạt.

Có năm, giàn gác ra quả sai, ông em còn lấy gác chín để làm dầu gác cho cả nhà ăn, dầu gác vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Em rất thích về nhà ông bà và ngồi chơi dưới bóng mát của giàn gác. Ở đó, em được nghe bà kể chuyện, nghe ông ngâm Kiều. Và nơi ấy như cất giữ những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ về tuổi thơ của em.

Dàn ý Tả một giàn dây leo - giàn gác

1) Mở bài: Giới thiệu về giàn cây muốn tả: giàn cây gác.

2) Thân bài:

a. Tả giàn gác.

+ Góc cây gác của nhà ông em rất to vì đã lâu lắm rồi. Thân góc to bằng cái bắp cày, rễ cây đâm tua tủa ra cả một vùng đất xung quanh.

+ Ông em làm một cái giàn chắc chắn cho gác leo. Thân và lá gác phủ kín cả giàn thành một màu xanh mướt.

+ Lá gác to, màu xanh đậm. Mùa hè mà đứng dưới giàn gác của ông em cũng ít thấy có ánh nắng nào lọt qua.

+ Hoa gác có màu vàng nhạt rất nhẹ, dịu và đẹp.

+ Khi hoa kết thành trái gác nhỏ, quả có màu xanh non, gai dài chỉ chít, Dân dân khi quả lớn, màu xanh đậm hơn, gai cũng thưa dần và cứng. Khi quả già và chín, gác có màu đỏ tươi, tuyệt đẹp.

+ Giàn gác nhà ông bà em rất sai quả, từng quả gác lúc liu chúc xuống dưới giàn như những chú lợn con đang nằm hóng mát.

b. Tác dụng của giàn cây gác.

- Giàn gác vừa cho bóng mát, vừa cho quả để chế biến món như: xôi gác, làm dầu gác...

3) Kết bài:

- Em rất thích về nhà ông bà và ngồi chơi dưới bóng mát của giàn gác được nghe bà kể chuyện, nghe ông ngâm Kiều. Ở đó như cất giữ những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ về tuổi thơ của em.

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn bầu bí

Bác em là một người rất thích công việc làm vườn và thích trồng các loại rau để phục vụ bữa ăn. Đến nhà bác, có thể tìm thấy đủ nguyên liệu làm một bữa ăn bổ dưỡng. Nếu muốn tìm những quả bí thì em phải đi tới tít cuối khu vườn rộng của nhà bác.

Mặc dù ở góc khuất nhưng em vẫn rất dễ nhận ra loại quả này vì chúng không mọc thẳng hay bò ngổn ngang trên mặt đất như những cây khác mà leo thành giàn. Để tạo ngôi nhà hình chữ nhật

cho bí cư ngụ và thỏa sức lớn lên, phát triển, bác em đã phải đi mua những thanh tre, thanh nứa về lợp thành bộ khung chắc chắn với những ô nối liền nhau. Thế rồi, từ một gốc nhỏ bé, cây bí bám vào thanh tre mà vươn mình lớn lên.

Thân cây bí cũng mảnh khảnh, chỉ cỡ ngón tay nhưng rất dẻo dai và kiên cường. Chúng men theo thanh nứa, bò ngón ngang, có những ngọn vươn lên trời như muốn đón lấy những tinh túy của đất trời. Lá bí xanh thẫm, to bản nhìn khá giống lá phong, tựa như ba chiếc lá nhỏ chập vào. Những lúc anh gió chị gió ào ạt tạt qua, những chiếc lá rung rinh, lắc lư như đang nhảy múa giữa đất trời.

Đặc biệt, lá bí không nhăn nhui, bóng bẩy mà có phần thô ráp. Các đường gân đối xứng nhau nổi rõ lên như thể đang nhìn thấy mạch máu của lá. Những cây bí bầu hay mướp rục rở nhất là lúc ra hoa. Dưới nắng gay gắt của trưa hè, màu vàng của hoa bí sáng rực lên, nổi bật nhất trong khu vườn. Hoa bí khá giống hoa mướp, cũng có năm cánh, nở xòe ra để lộ đốm nhị vàng tươi ở giữa. Hoa bí tựa như một nàng công chúa mỏng manh, nhìn những cánh hoa bay bay trong gió mà em cảm tưởng nó có thể bị quạt ngã bất cứ lúc nào. Dù hoa bí chẳng có hương thơm nồng nàn ngào ngạt nhưng vẫn thu hút rất nhiều ong bướm. Những cánh bướm nhẹ nhàng đậu lại nơi nhụy hoa quả là một cảnh tượng tuyệt đẹp cho những ai chụp ảnh.

Hoa tàn, những quả bí lần lượt xuất hiện. Chúng ngày một lớn lên, có khi dài và to bằng cánh tay người lớn. Hàng chục quả cứ lủng lẳng giữa không trung như vậy. Quả bí xanh đậm được bao phủ bởi một lớp phấn trắng, những quả bí non sẽ có một lớp lông mỏng. Giàn bí thật phi thường khi có thể oằn mình đỡ hàng chục đứa con phồng phao ấy.

Giàn bí ấy đã góp phần cung cấp cho bác em và cả gia đình em những bữa ăn bổ dưỡng và là nét đẹp nơi miền quê.

Dàn ý Tả một giàn dây leo - giàn bí

I. Mở bài: Giới thiệu giàn bí.

II. Thân bài:

a. Miêu tả bao quát.

- Nhìn từ đằng xa, giàn cây bí xanh rờn che mát cả khoảng ngõ rộng với chi chít là quả đang mùa thu hoạch.

- Giàn bí được trồng lại mỗi năm một lần, năm nào mẹ em trồng cây đều cho rất nhiều quả.

b. Miêu tả chi tiết.

- Giàn bí bao trùm cả một khoảng đất rộng chừng mười mét vuông.

- Thân cây thuộc họ thân mềm màu xanh có lớp lông bao quanh bên ngoài. Trên thân có các cành lá.

- Lá cây to bản như bàn tay xòe rộng ra. Lá bí cũng gần giống lá mướp. Mặt trên xanh đậm, mặt dưới xanh nhạt và đường như có phủ một lớp phấn trắng.
- Rễ cây là loại rễ chùm bám chặt xuống đất lấy chất dinh dưỡng.
- Nếu muốn ăn khi quả còn non thì có thể thu hoạch khi dài khoảng hơn ba mươi cm. Nếu để quá lâu quả sẽ bị già và không ăn được vì cũng đã bị khô, lúc ấy hạt của nó sẽ dùng làm giống cho các vụ tiếp theo. Có rất nhiều loại bí.
- Bên trong quả là lớp cùi dày, ở giữa là hạt màu vàng với ruột bí màu trắng xốp.
- Mỗi giàn bí sẽ cho khoảng hai mươi đến ba mươi quả mỗi mùa tùy thuộc vào giống cây, sự chăm sóc mà số lượng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn.
- Mẹ em thường xuyên tưới nước, bón phân hữu cơ cho cây mau lớn.
- Bí mang lại nhiều chất xơ cho chúng ta.

III. Kết bài:

- Cảm nghĩ bản thân.
- Em rất thích ngắm nhìn những quả bí đung đưa. Em sẽ phụ mẹ chăm sóc cho giàn bí phát triển để lại được thưởng thức món canh bí mẹ làm.

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn lá mơ

Vườn nhà ông em được mệnh danh là xứ sở của các loài cây, nó xuất phát từ sự đa dạng trong các loài cây mà ông trồng, từ cây ăn quả đến cây rau. Trong số tất cả các loài cây ấy, em thích nhất là giàn cây lá mơ của ông.

Cây lá mơ là loại cây thuộc nhóm thân leo, vậy nên giàn lá mơ nhà ông em lúc nào cũng um tùm lá. Giàn cây không quá to mà chỉ nhỏ một góc vườn, từ gốc cây trở lên, những cành cây nhỏ đua nhau mọc ra, quấn lấy từng thanh tre nứa trên giàn như cuộc chạy đua không có hồi kết. Vậy nên, trên giàn, thanh tre nào thanh tre nấy đều chỉ chít những sợi cành uốn chặt lấy. Lá mơ nở um tùm, chen nhau đón ánh sáng mặt trời, lấp kín những khoảng trống trên giàn. Từng chiếc lá vừa nhỏ, vừa to, chỉ chít nhau, tạo thành những khóm cây lớn đung đưa trong gió. Ông em kể rằng, ngày ông mới trồng cây lá mơ này, nó còn bé lắm, ban đầu chỉ lưa thưa một vài lá nhỏ, rồi dần dần phát triển đến ngày hôm nay. Giàn cây lá mơ ấy có thể nói chính là niềm tự hào của ông em.

Lá mơ mềm mại, hai mặt lá có màu khác nhau, mặt trước có màu xanh ngắt, mặt sau lại có màu đỏ thẫm, trên mặt lá có lớp bông mỏng mềm mại và những đường gân lá nổi lên rõ nét như những chiếc xương cá. Lá mơ có mùi thơm nhẹ nhàng, do đó mà khi đứng dưới giàn cây ấy, ta có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm thoang thoang, dễ chịu trong không gian. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng ra, mùi hương ấy lại càng tỏa ra xung quanh, khiến người ta dù ở cách đó cũng ngửi thấy. Đã bao năm qua, ngày ngày lúc nào cây lá mơ cũng um tùm lá. Ông em thường nói lá mơ nhiều

quá nên ông ăn không xuể, chỉ biết để đó coi như tạo một không gian, đôi khi ông lại hái một ít đem đi biếu hàng xóm xung quanh.

Giàn lá mơ ấy giờ đây như một cái mái hiên nhỏ nơi góc vườn của ông em, để tận dụng sự thuận lợi của giàn lá mơ ấy, ông đã đặt một bộ bàn ghế ngay dưới giàn cây. Do đó, bây giờ nó là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi, để che nắng, che mưa, đặc biệt vào những ngày hè oi ả, ngồi dưới bóng râm của giàn cây lá mơ, tận hưởng những cơn gió mát lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn. Cây cứ ngày một lớn hơn, ngày một nhiều lá hơn, nó không chỉ mang đến nguồn thực phẩm bổ ích mà còn tạo một không gian lí tưởng cho vườn nhà ông em.

Bất kì một loài cây nào cũng vậy, chúng đều có những đặc điểm riêng, vẻ đẹp riêng. Giàn cây lá mơ nhà ông em cũng vậy, nó đẹp mà đặc biệt. Em mong cây sẽ luôn phát triển tươi tốt để ngày một to lớn hơn, um tùm hơn.

Dàn ý Tả một giàn dây leo - giàn lá mơ

a) Mở bài: Giới thiệu về giàn lá mơ.

+ Ai trồng? (Ông em trồng)

+ Trồng ở đâu? (Trong vườn của ông)

b) Thân bài:

- Cây lá mơ là loại cây thuộc nhóm thân leo.

- Lá mơ nở um tùm, chen nhau đón ánh sáng mặt trời.

- Lá mơ có mùi thơm nhẹ nhàng, do đó mà khi đứng dưới giàn cây ấy, ta có thể dễ dàng ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

- Là nơi lí tưởng để nghỉ ngơi, để che nắng, che mưa, đặc biệt vào những ngày hè oi ả.

c) Kết bài:

- Nêu tác dụng.

- Cảm nghĩ của em đối với giàn lá mơ của ông.

Bài văn mẫu Tả một giàn dây leo - tả giàn dưa chuột



Nhà em có trồng rất nhiều các loại cây leo nhưng em thích nhất là giàn dưa chuột mẹ em trồng ở vườn. Mẹ em làm giàn dưa chuột bằng những thanh tre dài bốn mét, khung giàn được xếp theo hình chữ A.

Mới ngày nào, những cây dưa chuột còn nhỏ xíu, dưới bàn tay mẹ em chăm sóc những cây dưa chuột lớn lên từng ngày. Chỉ sau một tháng cả giàn dưa chuột đã xanh mượt vươn những chiếc lá xinh xinh đón gió. Em rất thích ngắm giàn dưa chuột nhà em vào sáng sớm, những chiếc tua cuốn và những chiếc lá rung rinh trong sớm mai, những hạt sương long lanh đọng trên lá như những viên ngọc. Cả khu vườn buổi sáng như bừng sáng trong ánh nắng có thể nhờ thế mà những cây dưa chuột lớn nhanh như thổi.

Chẳng mấy chốc một màu vàng đã đan xen giữa một màu xanh mượt. Hoa dưa chuột có màu vàng tươi nhỏ xíu thu hút những chú ong bé và các chị bướm bay rập rờn. Số lượng hoa dần dần ngày một nhiều trên những kẽ lá, cả giàn dưa bây giờ ngập tràn cánh hoa vàng. Những quả dưa đầu tiên bé xíu thi nhau chồi ra đón chào ngày mới. Chúng to dần từ bằng ngón tay, rồi đến bằng quả chuối xanh, những quả to bằng quả chuối tây thẳng tắp mẹ em bắt đầu thu hoạch. Quả nào quả nấy thẳng tắp, quả có màu xanh xen lẫn sọc trắng nhỏ, chúng lúc liu trên khắp giàn. Sáng nào, em cũng dậy thật sớm để ra vườn phụ mẹ bắt sâu và hái dưa về ăn. Giàn dưa nhà em rất sai quả mẹ sai em mang biếu họ hàng, hàng xóm. Ai cũng khen dưa nhà em vừa ngọt vừa giòn.

Em rất thích giàn dưa nhà em, em sẽ chăm chỉ chăm sóc chúng thật tốt để giàn dưa lúc nào cũng sai quả và không bị sâu bệnh.

Dàn ý Tả một giàn dây leo - giàn dưa chuột

a) Mở bài: Giới thiệu về giàn dưa chuột.

+ Ai trồng? (Mẹ em làm)

+ Trồng ở đâu? (Trong vườn)

b) Thân bài:

- Tả cây: Cây thân leo, bò ngoằn ngoèo trên giàn.

- Tả lá cây: Những chiếc tua cuốn và những chiếc lá rung rinh trong sớm mai.

- Tả hoa: Màu vàng tươi nhỏ xíu.

- Tả quả: Quả có màu xanh xen lẫn sọc trắng nhỏ.

c) Kết bài:

- Nêu tác dụng.

- Cảm nghĩ của em đối với giàn dưa chuột.