

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh bộ tài liệu **Giải vở bài tập Lịch sử lớp 6 bài 21** ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Giải bài 1 vở bài tập Lịch sử 6 trang 50

a) Em tính xem từ sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu đến bảy giờ (năm 542) dân tộc ta đã bao nhiêu năm sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc? (Dựa vào sơ đồ về thời gian dưới đây để tính)

b) Chính sách cai trị bóc lột của nhà Lương còn tàn bạo và khốc liệt hơn thể hiện ở những điểm nào?

- Phân biệt đối xử
- Biện pháp bóc lột
- Em thử hình dung tình cảnh của nhân dân ta lúc bấy giờ
- Đặt vị trí của mình vào một người dân lao động thời đó, em có suy nghĩ và hành động như thế nào?

Lời giải:

- a) 720 năm
- b)
 - Phân biệt đối xử: Chỉ có tôn thất nhà Lương và một số dòng họ lớn mới được giao chức vụ quan trọng.
 - Biện pháp bóc lột: Đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lí, đến bán vợ đợ con cũng phải nộp thuế.
 - Đời sống nhân dân ta lúc bấy giờ vô cùng cực khổ, túng quẫn, chịu hàng trăm thứ thuế, lao dịch nặng nề.
 - Đặt vị trí mình vào người dân lao động bấy giờ, em có suy nghĩ phải quyết tâm lật đổ ách đô hộ, giành lại độc lập. Em sẽ tham gia các cuộc khởi nghĩa yêu nước.

Giải VBT Sử 6 bài 2 trang 51

a) Dùng bút chì sếp màu thể hiện diễn biến cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và hai lần đánh tan quân Lương (dùng màu phân biệt lần thứ nhất và lần thứ hai).

b) Em có nhận xét gì về lực lượng tham gia khởi nghĩa Lý Bí? Lực lượng ở miền Chu Diên tham gia khởi nghĩa có gì đặc biệt?

Lời giải:



a)

Mũi tên màu đỏ: Đánh quân Lương lần thứ nhất

Mũi tên màu xanh: Đánh quân Lương lần thứ hai

b)

- Lực lượng tham gia khởi nghĩa Lý Bí vô cùng đông đảo, quy tụ hào kiệt khắp nơi trong cả nước.

- Lực lượng ở miền Chu Diên có điểm đặc biệt là ở đây có vị tướng rất giỏi, sau này sẽ tiếp tục sự nghiệp của Lý Bí, đó là Triệu Quang Phục.

Giải bài 3 vở bài tập Sử 6 trang 52

a) Nêu những việc làm của Lý Bí sau khi khởi nghĩa thắng lợi.

b) Em hiểu thế nào về ý nghĩa của các tên gọi “Vạn Xuân”, “Thiên Đức” ở trong bài?

Lời giải:

a) Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, đặt niên hiệu là Thiên Đức, lập triều đình với hai ban văn võ.

b) Việc đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước.

Đặt niên hiệu “Thiên Đức” thể hiện việc nước ta giành độc lập, Lý Bí lên ngôi vua là hợp với ý trời.

Giải bài 4 vở bài tập Lịch sử 6 trang 52

Từ khi đất nước ta rơi vào tay nhà Triệu (Triệu Đà) năm 179 TCN đến bây giờ đã hơn 700 năm, nhân dân ta phải sống dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Em có thể đóng vai làm một người dân lao động lúc bấy giờ để viết lên những dòng suy nghĩ, cảm xúc của mình trước thắng lợi của đất nước vừa giành được.

Lời giải:

Tôi là Phạm Tùng, là một người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Của cải làm ra chẳng được bao nhiêu vậy mà còn phải nộp hàng trăm thứ thuế. Bọn đô hộ còn cướp đất của tôi. Tôi đã tham gia vào cuộc khởi nghĩa của chỉ huy Lý Bí. Năm 543, cuộc khởi nghĩa thắng lợi, tôi và những anh em khác vô cùng sung sướng, hạnh phúc, cuộc sống mới, chân trời mới mở ra cho chúng tôi. Tôi được về quê đoàn tụ với gia đình.