

Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 6 tập 2 bài Sông nước Cà Mau ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải bài Sông nước Cà Mau trong vở bài tập Ngữ Văn 6 tập 2 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

Giải câu 1 trang 14 VBT Ngữ Văn 6 tập 2

Bài văn miêu tả cảnh gì? Theo trình tự như thế nào? Dựa vào trình tự miêu tả, em hãy tìm bố cục của bài văn.

Em hãy hình dung vị trí quan sát của người miêu tả. Vị trí ấy có thuận lợi gì trong việc quan sát và miêu tả?

Giải câu 2 trang 15 vở bài tập Ngữ Văn 6 tập 2

Trong đoạn văn (từ đầu đến lặng lẽ một màu xanh đơn điệu) tác giả đã diễn tả ấn tượng ban đầu bao trùm về sông nước vùng Cà Mau. Ấn tượng ấy như thế nào và được cảm nhận qua những giác quan nào?

Đáp án:

- Ấn tượng đầu tiên của tác giả khi đến với vùng sông nước Cà Mau là cảm giác choáng ngợp trước một vùng không gian rộng lớn, mênh mông với sông ngòi, kênh rạch chi chít như mạng nhện. Màu xanh của trời, nước, rừng cây bao trùm khắp không gian.

- Ấn tượng ấy được cảm nhận bằng thị giác và thính giác.

Giải câu 3 trang 15-16 VBT Ngữ Văn lớp 6 tập 2

Qua đoạn nói về cách đặt tên cho các dòng sông, con kênh ở vùng Cà Mau, em có nhận xét gì về các địa danh ấy? Những địa danh này gợi ra đặc điểm gì về thiên nhiên vùng Cà Mau?

Đáp án:

- Người dân đặt tên cho các dòng sông, con kênh không phải bằng những danh từ mỹ lệ mà đều là những tên rất giản dị, gắn liền với đặc điểm nổi bật: *Rạch Mái Giầm, kênh Bọ Mắt, kênh Ba Khía...*

- Những địa danh này gợi ra nên sự phong phú, tự nhiên và hoang dã của thiên nhiên vùng Cà Mau.

Giải câu 4 trang 16-17 vở bài tập Văn lớp 6 tập 2

Em hãy đọc kỹ lại đoạn văn từ "Thuyền chúng tôi chèo thoát qua" đến "sương mù và khói sóng ban mai" và trả lời các câu hỏi sau:

a, Tìm những chi tiết thể hiện sự rộng lớn, hùng vĩ của dòng sông và rừng đước.

b, Trong câu "Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Nam Cấn" có những động từ nào chỉ cùng một hoạt động của con thuyền? Nếu thay đổi trình tự những động từ ấy trong câu thì có ảnh hưởng gì đến nội dung được diễn đạt hay không? Nhận xét về sự chính xác và tinh tế trong cách dùng từ của tác giả ở câu này?

c, Tìm trong đoạn văn những từ miêu tả màu sắc của rừng đước và nhận xét về cách miêu tả màu sắc của tác giả.

Đáp án:

a) Những chi tiết thể hiện sự rộng lớn, hùng vĩ của dòng sông và rừng đước:

- Dòng sông rộng lớn hơn ngàn thước.
- Nước âm âm đổ ra biển ngày đêm như thác.
- Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.
- Rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.

b)

- Các động từ trong câu "Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Nam Cấn" là: *chèo thoát qua, đổ ra, xuôi về*.
- Không thể thay đổi trình tự các động từ trong câu vì như thế sẽ làm sai lạc nội dung.

c) Những từ miêu tả màu sắc của rừng đước: *màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ*.

Giải câu 5 trang 17 VBT Văn lớp 6 tập 2

Những chi tiết, hình ảnh nào về chợ Năm Căn thể hiện được sự tấp nập, đông vui, trù phú và độc đáo của chợ vùng Cà Mau.

Đáp án:

Những chi tiết, hình ảnh của chợ Năm Căn:

- Hoạt động ồn ào, tấp nập, bến vận hà nhộn nhịp dọc dài theo sông.
- Chợ chủ yếu họp trên sông với những nhà bè, khu phố nổi và những con thuyền bán hàng.
- Sự đa dạng về màu sắc, trang phục, tiếng nói của người bán hàng đến từ nhiều nơi khác nhau: người Hoa, người Chà Châu Giang,...

Giải câu 6 trang 17 vở bài tập Văn lớp 6

Qua bài văn này, em cảm nhận được gì về vùng Cà Mau cực Nam của tổ quốc?

Đáp án:

Qua bài văn, ta hình dung cảnh thiên nhiên của vùng cực nam Tổ quốc thật rộng lớn, hoang dã và hùng vĩ với không gian sông nước mênh mông, những rừng đước bạt ngàn và có cảnh con người sinh sống tấp nập, đông vui, chân chất.

Giải câu 7 trang 18 VBT lớp 6 tập 2 Ngữ Văn

Bài văn thể hiện sắc thái Nam Bộ trong quá trình miêu tả. Sắc thái đó thể hiện qua những từ nào?

Đáp án:

- Những từ ngữ thể hiện sắc thái Nam Bộ:
 - + Từ ngữ chỉ địa danh: Chà Là, Cái Keo, Cà Mau, Bọ Mắt, Năm Căn,...
 - + Từ ngữ đậm cách nói Nam Bộ, gắn với đời sống con người Nam Bộ: ba khía, cật đáy, thuyền chài, thuyền lưới, trôn, cút rươi,...

Giải câu 8 trang 18 VBT tập 2 Văn lớp 6

Đoạn thơ của Xuân Diệu trong phần Đọc thêm có gì bổ sung cho bài văn này khi nói về Cà Mau?

Đáp án:

Nhà thơ Xuân Diệu còn nhấn mạnh vùng đất Cà Mau là địa đầu Tổ quốc, là máu thịt của đất nước, là mũi tàu Tổ quốc.