

Hướng dẫn giải VBT Ngữ Văn 6 tập 1 bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự ngắn gọn, chi tiết, bám sát nội dung chương trình học giúp các em tiếp thu bài giảng một cách dễ hiểu và hỗ trợ các em ôn luyện thêm kiến thức.

Dưới đây là cách giải bài Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự trong Vở bài tập Ngữ Văn 6 tập 1 mà chúng tôi đã chọn lọc và tổng hợp giúp các em học sinh có nguồn tham khảo tốt nhất.

Giải câu 1 trang 41 VBT Ngữ Văn 6 tập 1

Đọc truyện *Phần thưởng* trong SGK và trả lời các câu hỏi:

- Chủ đề của truyện này nhằm biểu dương và chế giễu điều gì? Sự việc nào thể hiện tập trung cho chủ đề? Hãy gạch chân dưới những câu văn thể hiện sự việc đó.
- Hãy chỉ ra ba phần: mở bài, thân bài, kết bài.
- Truyện này với truyện Tuệ Tĩnh có gì giống nhau về bố cục và khác nhau về chủ đề?
- Sự việc trong thân bài thú vị ở chỗ nào?

Hướng dẫn giải:

Đọc kỹ phần Ghi nhớ (SGK, tr.45) để làm bài. Câu hỏi đã cụ thể hóa chủ đề bằng “biểu dương điều gì”. Trong kể chuyện, chủ đề biểu đạt qua sự việc mà nhân vật làm, vì thế cần nhận ra sự việc có ý nghĩa đó.

Đáp án:

a. Chủ đề của truyện:

- Biểu dương những người thật thà, ngay thẳng.
- Chế giễu những kẻ tham lam, lợc lõi, ham lợi.

Sự việc thể hiện tập trung cho chủ đề:

- Sự việc thể hiện chủ đề biểu dương là: người nông dân nhặt được viên ngọc quý muốn đem dâng tiến vua, vua thưởng cho người nông dân một nghìn rúp.
- Sự việc thể hiện chủ đề chế giễu là: người nông dân xin được ban thưởng 50 roi và chia cho tên quan 25 roi, nhà vua đuổi tên cận thần ra.

b. Ba phần của truyện là:

- + Mở bài từ "Một người nông dân" đến "dâng tiến nhà vua".

+ Thân bài từ "Ông ta tìm đến" đến "hai mươi năm roi".

+ Kết bài từ "Nhà vua bật cười" đến "một nghìn rúp".

c. So sánh truyện Phần thưởng với truyện về Tuệ Tĩnh

So sánh	Truyện Phần thưởng	Truyện về Tuệ Tĩnh
Bố cục	Có bố cục ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.	Có bố cục ba phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
Chủ đề	Biểu dương người thật thà, ngay thẳng và chế giễu những kẻ tham lam, háms lợi.	Ca ngợi người thầy thuốc có tâm, không chữa bệnh vì danh lợi.

d. Sự việc trong thân bài thú vị ở chỗ sự việc ấy mang tính bất ngờ: người nông dân xin được ban thưởng 50 roi.

Giải câu 2 trang 43 vở bài tập Ngữ Văn 6 tập 1

Đọc lại truyện *Sơn Tinh, Thủy Tinh* và *Sự tích Hồ Gươm* xem cách mở bài đã giới thiệu rõ câu chuyện sắp xảy ra chưa và kết thúc bài đã kết thúc câu chuyện như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Ghi lại đoạn mở bài và kết bài của mỗi truyện vào bảng sau rồi so sánh về cách dự báo sự việc sắp xảy ra và cách kết thúc truyện rõ ràng, ngắn gọn như thế nào.

Đáp án:

	Đoạn mở bài	Đoạn kết bài
Sơn Tinh, Thủy Tinh	Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng.	Từ đó, oán nặng, thù sâu, hằng năm Thủy Tinh làm mưa gió, bão lụt dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, Thần Nước đánh mỗi mội, chán chê vẫn không thắng nổi Thần Núi để cướp Mị Nương, đành rút quân về.
Sự tích Hồ Gươm	Vào thời giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, thiên hạ căm giận	Từ đó, hồ Tả Vọng bắt đầu mang tên là Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm.

	<p>chúng đến xương tủy. Bây giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng trong buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc.</p>	
<p>So sánh, đánh giá</p>	<p>Truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh không thông báo trước việc sẽ xảy ra, chỉ thông báo hoàn cảnh của câu chuyện. Còn Sự tích Hồ Gươm thông báo trước một phần việc sẽ xảy ra.</p>	<p>Sơn Tinh, Thủy Tinh kết thúc bằng việc Thủy Tinh hằng năm dâng nước đánh Sơn Tinh -> ngụ ý hiện tượng lũ lụt.</p> <p>Sự tích Hồ Gươm kết thúc bằng việc xuất hiện cái tên Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm).</p>