

Đề thi Văn lớp 6 cuối học kì 2 năm 2021 - Đề số 2

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3

Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ bùm tum. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.

Câu 1. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào?

- A. Bài học đường đời đầu tiên
- B. Sông nước Cà Mau
- C. Cô Tô
- D. Lòng yêu nước

Câu 2. Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

- A. Miêu tả
- B. Biểu cảm
- C. Tự sự
- D. Nghị luận

Câu 3. Người kể chuyện trong đoạn văn trên là ai?

- A. Dế Choắt
- B. Dế Mèn
- C. Chị Cốc
- D. Bác Xiển Túc

Câu 4. Vị ngữ trong câu: " Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên" là?

- A. Tôi
- B. Đứng lặng giờ lâu
- C. Nghĩ về bài học đường đời đầu tiên
- D. Đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên

Câu 5. Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn là gì?

- A. Ở đời không được nông công, đại dột sẽ chuốc vạ vào thân.
- B. Ở đời mà có thói hung hăng, bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ sớm muộn cũng mang vạ vào mình.

C. Ở đời phải cẩn thận khi nói năng nếu không sớm muộn cũng mang vạ vào mình.

D. Ở đời phải trung thực, tự tin nếu không sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình.

Câu 6. Câu thơ “Người cha mái tóc bạc/ Đốt lửa cho anh nằm” sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

A. So sánh B. Nhân hóa C. Ẩn dụ D. Hoán dụ

Câu 7. Nối tên tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B cho phù hợp (1đ)

A	B
1. Vượt thác	a. Tố Hữu
2. Cô Tô	b. Võ Quảng
3. Lượm	c. Thép Mới
4. Cây tre Việt Nam	d. Nguyễn Tuân

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. Chép lại hai khổ thơ cuối bài thơ Lượm (1đ)

Câu 2. Câu văn “Càng dỏ dần về hướng Cà Mau càng bủa giăng chi chít như mạng nhện” mắc lỗi gì? Hãy sửa lại. (1đ)

Câu 3. Em hãy viết một bài văn ngắn tả cảnh mùa thu trên quê hương em. (4đ)

Đáp án đề thi cuối học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 - Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

1- A 2-C 3-B 4-D 5-B 6-C

7. 1 – B; 2 – D; 3 – A; 4 - C.

II. Phần tự luận

Câu 1. HS chép lại chính xác khổ thơ (1đ)

Chú bé loắt choắt,

Cái xác xinh xinh,

Cái chân thoăn thoắt,

Cái đầu nghênh nghênh.

Ca-lô đội lệch,

Mòm huýt sáo vang,

Như con chim chích,

Nhảy trên đường vàng...

Câu 2.

- Lỗi: thiếu chủ ngữ (0.5đ)

- Sửa: Càng dỏ dần về hướng Cà Mau, sông ngòi kênh rạch càng bủa giăng chi chít như mạng nhện (0.5đ)

Câu 3. Dàn bài:

a. Mở bài:

Giới thiệu cảnh mùa thu đến trên quê hương em. Nêu cảm nhận chung về cảnh vật trong thời khắc giao mùa (vào thu).(0.5đ)

b. Thân bài:

- Tả khái quát cảnh vào thu trên quê hương em: thời gian, cảnh vật, không khí... (0.5đ)

- Tả một số cảnh tiêu biểu làm nổi bật nét đặc trưng của mùa thu: ánh nắng, bầu trời, gió, cây cối, hương thơm ...(1đ)

- Có thể chọn một vài hình ảnh tiêu biểu để tả kĩ: nắng sớm, bầu trời xanh ngắt, những cơn gió se lạnh, những làn sương mỏng manh giăng mắc trên đường thôn ngõ xóm, hương thơm ngào ngạt của những chùm trái chín... (1đ)

- Cảm xúc cụ thể của bản thân khi được chứng kiến khoảnh khắc giao mùa tuyệt vời từ hạ sang thu. (0.5đ)

c. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ về cảnh được tả: yêu mến, gắn bó,... (0.5đ)