

## *Thuyết minh về văn hóa Hàn Quốc Ngữ Văn lớp 10 hay nhất mẫu 1*

Hàn Quốc là quốc gia đang có điểm nóng thu hút không chỉ là một lượng lớn người lao động đến để làm việc bởi đây là một đất nước có nền kinh tế phát triển hàng đầu Châu Á, Hàn quốc còn là quốc gia có nhiều phong cảnh đẹp nên cũng thu hút rất nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi đây và đây còn là một đất nước có nền giáo dục vô cùng phát triển, giáo dục được trú trọng đầu tư. Không những vậy nền văn hóa của nước này cũng vô cùng độc đáo

Chào hỏi là một điểm chấm phá riêng biệt, làm nên đặc trưng của nền văn hóa Hàn Quốc. Hầu hết mọi người dân Hàn Quốc đều rất chú trọng đến thái độ và cử chỉ khi chào hỏi. Nụ cười và động tác gật lưng xuống là cái mà người ta ấn tượng khi giao tiếp với người dân Hàn Quốc.

Khi gặp người Hàn Quốc, các bạn nên cúi chào và không gọi tên người khác khi họ chưa cho phép. Người dân xứ Hàn sẽ đánh giá rất cao, khi bạn cố gắng đáp lại lời chào của họ bằng chính ngôn ngữ Hàn Quốc: “An-nhon-ha-sae-yo”. Nụ cười thân thiện và thái độ lịch sự sẽ giúp bạn “ghi điểm” khi giao tiếp với người Hàn. Nhắc đến ẩm thực Hàn Quốc, có lẽ những ai từng đi du lịch Hàn Quốc đều không thể quên món Kim Chi, món ăn được làm từ nhiều loại rau như bắp cải, củ cải, hành xanh và dưa chuột. Canh rong biển, cơm cuộn rong biển, cơm trộn, mì lạnh, mì đen,... cũng khiến khách du lịch thương nhớ khi đến Hàn Quốc.

Còn văn hóa mặc của người dân xứ Hàn thì mang nét đặc trưng không thể trộn lẫn. Đây cũng là nét văn hóa Hàn Quốc tiêu biểu, được đông đảo người dân các nước trên thế giới biết tới. Người dân Hàn thường mặc Hanbok truyền thống vào những ngày lễ đặc biệt như Tết âm lịch, Lễ hội Chuseok.

Văn hóa giao tiếp ứng xử của người dân Hàn, là một trong những điểm hút hồn mọi du khách. Người dân Hàn Quốc nói chuyện rất nhỏ nhẹ, họ đánh giá cao những người có thái độ khiêm tốn. Thường không trả lời trực tiếp khi được hỏi. Một cái gật đầu nhẹ hay nói vâng thường rất hay gặp trong văn hóa ứng xử Hàn.

Trong các bữa tiệc, văn hóa Hàn Quốc được thể hiện rất đậm nét. Bạn không nên tự giới thiệu mình trước mọi người. Tốt nhất nên có một người giới thiệu bạn, khi ngồi ở chỗ đông người, không nên vắt chân lên chéo nhau. Còn khi gặp người lớn tuổi, hãy dành ra vài phút để thăm hỏi họ.

Văn hóa Hàn Quốc luôn đậm chất phương Đông, cuộc sống trong gia đình được tôn trọng và bảo vệ. Con người sống rất gần gũi và có quan hệ mật thiết với thiên

nhiên. Đó cũng là một trong nhiều yếu tố thu hút khách du lịch đến với xứ sở Kim Chi đầy thi vị này đây.

### ***Văn mẫu lớp 10 thuyết minh về văn hóa Hàn Quốc ý nghĩa nhất mẫu 2***

Mỗi khi nhắc tới Gimchi, Gimbap hay Hanbook, chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến đất nước Hàn Quốc xinh đẹp với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với nền điện ảnh và âm nhạc có sự phát triển vượt trội, đất nước Hàn Quốc đã trở nên quá đỗi quen thuộc với người dân Việt Nam, từ những em học sinh đang trong độ tuổi đến trường cho đến những người già trung niên, không ai còn lạ lẫm gì với những bộ phim truyền hình đình đám một thời như: Trái tim mùa thu, Giày thủy tinh, Nàng Dea-Jang-Geum hay Chuyện tình Harvard... Qua những thước phim đó, các bạn cũng đã biết qua phần nào về văn hóa Hàn Quốc phải không?

Như chúng ta đã biết, Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại đang là một trong bốn con rồng nhỏ của châu Á, một đất nước rất hiện đại và là nền kinh tế phát triển mạnh, nhưng là một đất nước mang đậm bản sắc truyền thống nên người dân Hàn Quốc vẫn giữ gìn khá nguyên vẹn và bền chặt những thói quen, quan điểm, tư tưởng, hay phong tục, tập quán của dân tộc mình.

Hãy cùng đi tìm qua những nét văn hóa rất riêng, cũng như những điều chúng ta cần. Người Hàn Quốc rất chú trọng đến thái độ và cử chỉ khi chào hỏi. Nụ cười và động tác gật lưng không thể thiếu trong văn hóa chào hỏi ở Hàn Quốc. Do sự thâm nhập của văn hóa phương Tây và sự phát triển của xã hội hiện đại mà ngày nay người ta có thể thay động tác gật lưng bằng cái cúi đầu nhẹ. Tuy nhiên, ở những trường hợp đặc biệt trang trọng hoặc thể hiện sự kính trọng với người cao tuổi, người có chức vụ cao trong xã hội thì động tác gật lưng vẫn được đặc biệt coi trọng. Người Hàn Quốc thường đánh giá cao những nỗ lực của người nước ngoài khi cố gắng bày tỏ lời chào bằng chính ngôn ngữ Hàn Quốc: “An-nhon-ha-sae-yo!”.

Khi gặp người Hàn Quốc bạn nên cúi đầu chào và không gọi tên của người khác khi họ chưa cho phép hoặc đề nghị với bạn về điều đó. Người Hàn hay sử dụng danh thiếp đặc biệt là những người làm kinh doanh, nếu họ đưa cho bạn danh thiếp và không được nhận lại danh thiếp từ bạn thì họ nghĩ rằng bạn không muốn làm quen với họ. Bạn hãy luôn cố gắng giữ thái độ vui vẻ, khiêm tốn và tôn trọng người khác điều này sẽ để lại ấn tượng tốt với đối phương. Nụ cười và thái độ lịch sự, thân thiện trong văn hóa chào hỏi không chỉ thể hiện sự tôn trọng, tình đoàn kết cộng đồng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước Hàn Quốc: hiện đại, văn minh và chuyên nghiệp.

Trong những buổi họp nhóm và những bữa tiệc, bạn không nên tự giới thiệu mình trước mọi người, tốt nhất bạn nên có một người bạn đi cùng để giới thiệu bạn với những người khác. Khi ngồi ở những chỗ đông người, đàn ông nên chú ý đặt mũ giấy của mình chúc xuống và không nên vắt hai chân lên nhau trước mặt người khác. Khi gặp người lớn tuổi, bạn nên dành ra vài phút để thăm hỏi họ. Tốt nhất bạn nên ca ngợi về sức khỏe của họ.

Người Hàn Quốc nói chuyện với giọng nói khá nhỏ nhẹ và giữ im lặng một vài lần trong khi nói chuyện; đồng thời họ luôn đánh giá cao những người có thái độ khiêm tốn. Vì coi trọng thể diện nên người Hàn Quốc thường không trả lời trực tiếp, việc họ gật đầu hay nói “vâng” trong giao tiếp không có nghĩa là họ đồng ý. Trong khi giao tiếp nên chú ý không đụng chạm vào người khác trừ khi bắt tay. Người Hàn Quốc quan niệm rằng chân là bộ phận không sạch sẽ vì thế hãy chú ý đừng đụng chạm chân vào người đối diện.

Trang phục truyền thống Hanbok thường được mặc vào những ngày lễ đặc biệt như Tết âm lịch và Chuseok – ngày Lễ mùa (Hội mùa rằm trung thu), và các ngày lễ của gia đình như Hwangap – lễ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 60.

Bữa cơm truyền thống của người Hàn Quốc không thể thiếu được món Gimchi, món ăn được làm từ nhiều loại rau muối như cải bắp, củ cải, hành xanh và dưa chuột.

Ngoài ra, canh rong biển, cơm cuộn rong biển, cơm trộn, mỳ lạnh, mỳ đen, gà hầm sâm hay món bánh gạo sốt cay, chả cá thường được bán trên các đường phố,...cũng là những món ăn rất đặc trưng của xứ Hàn. Nếu có cơ hội được đặt chân và trải nghiệm tại quốc gia này, các bạn đừng quên nếm thử ít nhất một lần những món ăn vô cùng đặc biệt và hấp dẫn này nhé! ần biết khi có dự định đi du học Hàn Quốc nhé!