

Đề thi thử vào lớp 10 Ngữ Văn THCS Chân Hưng (Lần 1) 2021

I. Đọc hiểu (2 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

"Nghệ thuật không đứng ngoài trở vế cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta khiến chúng ta phải bước lên đường ấy. Bất rể ở cuộc đời hàng ngày của con người, nghệ thuật lại tạo ra sự sống cho tâm hồn người. Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, làm cho con người vui buồn nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế nhị sống được nhiều hơn".

Câu 1: Đoạn văn trên trích từ văn bản nào, của ai?

- A. Phong cách Hồ Chí Minh, Lê Anh Trà
- B. Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi
- C. Bàn về đọc sách, Chu Quang Tiềm
- D. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, Mác - két

Câu 2: Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là gì?

- A. Tự sự
- B. Miêu tả
- C. Nghị luận
- D. Biểu cảm .

Câu 3: Phép liên kết nào được sử dụng chủ yếu trong đoạn văn?

- A. Phép lặp
- B. Phép thế
- C. Phép nối
- D. Dùng từ đồng nghĩa

Câu 4: Đoạn văn thể hiện nội dung gì?

- A. Vai trò của nghệ thuật đối với con người
- B. Nội dung phản ánh của nghệ thuật.
- C. Tác dụng của nghệ thuật với đời sống
- D. Sức mạnh kì diệu của nghệ thuật đối với tâm hồn con người

II. Làm văn (8,0 điểm)

Câu 5: Viết đoạn văn thể hiện suy nghĩ về đức tính khiêm tốn của con người. Trong đoạn văn có sử dụng thành phần tình thái (gạch chân thành phần tình thái đó)

Câu 6: Trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Những chiếc xe từ trong bom rơi
Đã về đây họp thành tiểu đội
Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới
Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.
Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy
Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm.
Không có kính, rồi xe không có đèn,
Không có mui xe, thùng xe có xước,
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước:
Chỉ cần trong xe có một trái tim.

(Bài thơ về tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật: Ngữ văn 9 tập 1, NXBGDVN, 2015)

Đáp án đề thi thử vào lớp 10 môn Văn THCS Chấn Hưng (lần 1)

I. Đọc hiểu (2 điểm)**Câu 1:**

B. Tiếng nói của văn nghệ, Nguyễn Đình Thi

Câu 2:

C. Nghị luận

Câu 3:

A. Phép lặp

Câu 4:

D. Sức mạnh kì diệu của nghệ thuật đối với tâm hồn con người

II. Làm văn (8,0 điểm)**Câu 5:**

Vấn đề cần nghị luận: suy nghĩ về đức tính khiêm tốn của con người

Gợi ý:

Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: tính khiêm tốn.

1. Giải thích

- Khiêm tốn: là có ý thức và thái độ đúng mức trong việc đánh giá bản thân, những việc mình đã làm, không khoe khoang thành công, không tự đề cao, không kiêu căng, tự phụ, luôn cố gắng, nỗ lực, không ngừng học tập và học hỏi.

2. Phân tích

- Người khiêm tốn là người ham học hỏi những điều hay, lẽ phải từ người khác, không ngừng cố gắng vươn lên trong cuộc sống, những người như thế sẽ rèn luyện được cho bản thân mình những đức tính tốt đẹp khác như kiên trì, nỗ lực,... xứng đáng được người khác học tập theo.

- Nếu trong xã hội ai cũng có đức tính khiêm tốn và ý chí vươn lên thì xã hội này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, phát triển hơn.

- Người có đức tính khiêm tốn sẽ được mọi người yêu quý, tôn trọng, tin tưởng và sẽ thành công rực rỡ hơn những người khác.

3. Lấy dẫn chứng: về những con người tài giỏi nhưng sống với lòng khiêm tốn làm minh chứng cho bài làm văn của mình.

4. Phản đề: Phê phán những cá nhân có tính huênh hoang, tự cao tự đại, hay khoe khoang những thứ mà bản thân mình có, hoặc phóng đại những thứ bản thân không hề có, ...

5. Khái quát lại vấn đề cần nghị luận: sự khiêm tốn và rút ra bài học, liên hệ bản thân

Câu 6:

1. Mở bài:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm (ngắn gọn)

- Giới thiệu nội dung 3 khổ cuối: hình ảnh người lính hiện ra với bao đức tính cao đẹp thông qua cả hình ảnh những chiếc xe không kính.

2. Thân bài:

* Hoàn cảnh sáng tác:

* Khổ 5: Vẻ đẹp lạc quan, yêu đời của người lính

- Niềm vui sum họp sau mưa bom đạn của kẻ thù.

- cái nắm tay, cái bắt tay của người lính

- “nắm lấy bàn tay” - “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”

* Khổ thơ thứ 6: Tình đồng chí, đồng đội gắn bó, yêu thương.

- Lúc cắm trại, các anh trò chuyện, ăn uống, nghỉ ngơi thoải mái, nhường nhịn nhau như anh em ruột thịt: chung bát, chung đĩa, mắc võng chung chành...

- Điệp từ “lại đi”: gợi tả nhịp sống chiến đấu và hành quân của tiểu đội xe không kính mà không một sức mạnh đạn bom nào có thể ngăn cản nổi.

* Khổ thơ cuối: Ý chí chung: chiến đấu vì miền Nam, thống nhất đất nước

- thể hiện ý chí sắt đá của những người lính

- Hai câu đầu dồn dập những mất mát, khó khăn do quân địch gieo xuống
- hai câu cuối là vẻ đẹp của người lính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ: trẻ trung, lạc quan, dù hiểm nguy nhưng vẫn sẵn lòng
- trái tim: một chân lí của thời đại chúng ta: sức mạnh quyết định, chiến thắng không phải là vũ khí, là công cụ... mà là con người- con người mang trái tim nồng nàn yêu thương, ý chí kiên cường dũng cảm

* Liên tưởng với lý tưởng sống hiện nay của thanh niên

- Bình luận:

+ Lý tưởng sống sẽ là động lực giúp bạn vươn lên trong cuộc sống.

+ Lý tưởng sống cao đẹp là điều kiện để con người sống có ý nghĩa; giúp con người hoàn thiện vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách.

3. Kết bài:

- Tổng kết lại vấn đề